

SCHAKEL

Ledenblad van



SENIORENVERENIGING

— *Bladel* —

25^e jaargang nr. 11

december 2020

De Schouw, Emmaplein 2
5531 HM Bladel tel. 380433

Website:
seniorenverenigingbladel.nl

schakel@seniorenverenigingbladel.nl

Uiterste inleverdatum kopij:
zaterdag 19 december





Colofon
SENIORENVERENIGING
Bladel

Redactieadres:
De Schouw
Emmaplein 2, 5531 HM Bladel
Rek.nr. NL06RABO0107500876
Contributie: € 23,00 p.p. per jaar



Familieberichten
SENIORENVERENIGING
Bladel

Overleden

14 okt. Mevr. J.M.M. (Jo) Liebregts-
van der Heijden 82 jaar
29 okt. Dhr. A.W (Toon) van Herk 88 jaar
3 nov. Dhr. L. (Louis) Gijsbers 91 jaar
4 nov. Mevr. A.G.M. (Gonnie)
Leijen-Lavrijsen 79 jaar
5 nov. Dhr. T.H.M. (Theo) Stappaerts 67 jaar
6 nov. Dhr. L. (Louis) Krekels 89 jaar
8 nov. Dhr. P. (Piet) Peijs 89 jaar
8 nov. Dhr. R.J.M. (Rob) Verhoeven 74 jaar



Inhoud
SENIORENVERENIGING
Bladel

- blz. 1 De oude en de nieuwe nog te plaatsen
kerststal bij de kerk
(zie het artikel op blz. 3)
- blz. 2 Colofon
Inhoud
Familieberichten
Dankbetuiging
Rabo Clubsupport 2020
- blz. 3 Voorstelling Andy Marcelissen
uitgesteld
Corona verstoort ook bezoek aan
onze 75-jarigen
Kerststal Bladel
- blz. 4 Kerst-/winterviering
Seniorenkoor Zanglust
- blz. 5 Zij kwamen van verre
- blz. 7 In het hart van de Schakel
- blz. 8 Uit de Mariahof
- blz. 9 Kleine Kroniek van Kempenland
- blz. 10 Ouderenconsulent gemeente Bladel
- blz. 11 Oproep
Vakantierooster gym
Activiteitenkalender 2020
Ledenvoordeel
- blz. 12 Sint Nicolaas
- blz. 13 Den Buurt
Advertentie Gielen
druk-print-webmedia
- blz.14 Puzzelpagina
- blz.15 Personalialia
- blz.16 Vaste activiteiten



Beste mensen, hartelijk dank voor de
mooie fruitschaal die Toon vandaag
gebracht heeft. Ik moet nog wat uitzieken
maar het komt beslist goed. Dank je wel.

Els de Louw



Van de bestuurstafel
SENIORENVERENIGING
Bladel

Rabo Clubsupport 2020

In de Schakel van oktober 2020 hebben wij de
leden van de Rabobank gevraagd om hun stem
uit te brengen op Seniorenenvereniging Bladel.
Het bestuur bedankt iedereen die op onze
vereniging heeft gestemd.
Rabobank de Kempen draagt € 842,65 bij aan
ons bestedingsdoel.
Dit bedrag zal worden gebruikt voor de
aanschaf van een groot scherm om you-
tubefilms te selecteren en in besloten kring te
vertonen. Hierbij gaan we werken met een
beamer en een PC met boxen.
Deze vertoningen kunnen een afzonderlijke
activiteit zijn maar ook een onderdeel van een
andere activiteit.
Naast Seniorenenvereniging Bladel heeft ook
KBO Kring gemeente Bladel een bedrag
ontvangen van € 434,74.
Nogmaals hartelijk dank voor uw stem(men).

Het bestuur

Voorstelling Andy Marcelissen

uitgesteld

Vanwege de coronaperikelen heeft Andy Marcelissen besloten zijn optreden in Den Herd een jaar uit te stellen. Het betekent onder andere dat de geplande voorstelling voor de Seniorenvereniging Bladel van 2 december aanstaande ook niet zal doorgaan. Deze staat nu in de agenda voor 4 december 2021. Alle inschrijvingen blijven geldig. Te zijner tijd zullen we nagaan of het dan mogelijk is dat er meer mensen de voorstelling kunnen bijwonen. We houden u op de hoogte.

Bestuur Seniorenvereniging Bladel



Corona verstoort ook bezoek aan onze 75-jarigen

Normaal gesproken stuurt de Gemeente Bladel jaarlijks zo rond begin oktober een brief uit naar alle ouderen in de gemeente Bladel die dit jaar 75 jaar worden of zijn geworden. Daarin wordt aan hen gevraagd of zij geïnteresseerd zijn in een bezoek van een Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA) van de KBO's en seniorenverenigingen in de gemeente Bladel voor een breed informatief gesprek.

In samenspraak met de Gemeente Bladel, Wel! (Welzijn de Kempen) en de Ouderenbonden hebben de Vrijwillige Ouderen Adviseurs van Bladel besloten om, in verband met de aanhoudende coronabesmettingen en de daarbij behorende anderhalve meter afstand, dit jaar de 75-jarigen in onze gemeente **niet** te benaderen voor een informatief gesprek.

In deze gesprekken komen o.a. de regelingen over de zorg (WMO) en welzijn aan de orde, maar ook kunnen onderwerpen m.b.t. de notaris, de belastingen, armoede en eenzaamheid ter sprake komen. En verder alle vragen die u zelf nog heeft natuurlijk.

We hebben in gezamenlijkheid besloten om de 75-jarigen van zowel 2020 als 2021 **medio volgend jaar** (afhankelijk van het coronavirus) te bezoeken voor deze gesprekken.

Voor dringende vragen kunt u te allen tijde contact opnemen met Piet Hendriks tel.: 0497-385061.

Piet Hendriks, coördinator belangenbehartiging

Kerststal Bladel

Vrienden van de kerststal Bladel. Men spreekt van het jaar 1988. Onder initiatief van Trees Cox-Maandonks en met hulp van o.a. Louis Roijmans en Gerda Gijsbers zijn de eerste stappen gezet voor de bouw van een kerststal voor Bladel. Met de goede en vele contacten die Trees had waren al snel enkele timmerlieden gevonden die bereid waren om een demontabele nostalgische kerststal te bouwen, onder leiding van Jan Klessens en Peter van de Sanden is de bouw tot stand gekomen. Rekeningen van materiaal enz. zijn we in het beperkte archief niet tegengekomen. De beeldengroep met kleding die nu al 32 jaar in de stal staat, destijds geregeld en aangepast door o.a. Gerda Gijsbers en Agnes Cox, zijn overblijfselen van de Kindheidsoptocht uit Valkenswaard. In 1988 bestond de Vriendengroep uit ±30 personen. Heden ten dage zijn we met ruim 40 'Vrienden'. Het ons kent ons gehalte is dan ook zeer hoog. Vele Vrienden van de kerststal zijn ook lid van de seniorenvereniging, maar niet alleen vele leden ook de vier voorzitters vanaf de oprichting zijn of waren lid van de seniorenvereniging, te weten: Trees Cox, Leo Antonis, Toon Daniëls en onze huidige voorzitter Jeanne Clemens. Enkele personen maken sinds 1988 deel uit van de Vriendengroep te weten: Toon Schellekens, Harrie Diepens en Nico van Rooij. Als we hierbij iemand vergeten dan onze oprechte excuses hiervoor.

De eerste jaren is de kerststal geplaatst langs de carillontoren op de Markt, later op het Burgemeester van Houdtplein voor het oude klooster en daarna tot op de dag van vandaag voor op het kerkplein. In 1998 is door vandalisme een gedeelte van het dak afgebrand. Gelukkig is het tot nu toe hierbij gebleven. Vanaf 2005 is men een gedeelte van de opbrengsten van de knikengel aan goede doelen, stichtingen of individuen gaan schenken. De doelgroep zijn de minder-bedeelden in de wereld. De eerste schenking is gegaan naar Co Panken die een project had in Ghana. Er zijn o.a. schenkingen gedaan in Afrika, Midden-Amerika en Indonesië. Eén van de voorwaarden die we stellen is dat de initiatiefnemers uit de gemeente Bladel moeten komen en dat ze tijdens de jaarvergadering komen uitleggen wat er met het geschonken bedrag is gerealiseerd.

Ons uitgangspunt is dat er niets aan de strijkstok mag blijven hangen. Dit jaar hebben

we gekozen voor project Wonderfull Total van Rudo en Lilian van Rooij. Zij beheren een stichting welke zich inzet voor onderwijs in Addis Abeba in Ethiopië. Na 31 jaar gebruik te hebben gemaakt van een demontabele stal begon die zo hier en daar gebreken te vertonen. Jaarlijks waren reparaties dan ook noodzakelijk. Ook hadden we te maken met veel sjuwwerk, wat hier en daar wat problemen begon te geven onder de oudere Vrienden, ondanks dat de bouwploeg uit ±15 personen bestond. Mede hierdoor zijn we gaan nadenken over het bouwen van een nieuwe stal, die alle nadelen van de oude stal moest opheffen. Uiteindelijk zijn we uitgekomen op het idee om een complete stal op een



De nieuwe kerststal in opbouw

onderstel te gaan bouwen van een oude stacaravan, zodat we aangekomen op het Kerkplein alleen het chassis waterpas op de grond moeten leggen en de stekker voor de verlichting er moeten insteken en klaar is Kees. Of het zo makkelijk zal gaan moeten we nog ondervinden. Ondanks de verlate start door corona hebben we vanaf 1 juni met 4 personen de bouw kunnen realiseren. Zoals u op de voorpagina van de Schakel kunt zien is het een prachtig resultaat geworden. De Vrienden van de kerststal nodigen u dan ook van harte uit om tijdens de Kerstperiode de nieuwe kerststal te komen bezichtigen en een kleine gift in de knikengel te stoppen voor Vrienden van de kerststal en het goede doelproject van de Familie van Rooij.

De kerststal is dagelijks geopend van 19 december 2020 tot en met 6 januari 2021 tussen 10.00 uur en 18.00 uur. Op zon- en feestdagen van 10.00 uur tot 20.00 uur en op nieuwjaarsdag tot 18.00 uur.

Namens Vrienden van de kerststal wensen wij u een goede gezondheid, prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2021 toe.

Tot ziens bij de kerststal.



Algemene activiteiten

SENIORENVERENIGING

— *Bladel* —

Kerst-/winterviering

Omdat nog steeds niet duidelijk is wat wel of wat niet mag, is er besloten om de Kerst-/winterviering te annuleren.

Corrie v.d. Kolk, werkgroep Alg. Activiteiten

Seniorenkoor Zanglust

Het is al een tijdje geleden dat we als zangkoor elkaar ontmoet hebben, nl. op 21 juni met een kop koffie, stukje vlaai, gewoon gezellig wat bijbuurten, maar volgens de regels van toen. Het zingen zelf was al gestopt op 9 maart met alle andere activiteiten van onze seniorenvereniging vanwege het coronavirus.

Jammer genoeg zal het zingen in koorverband dit jaar niet meer doorgaan; nieuwe maatregelen vanaf 4 november maken dat onmogelijk, maar het is ook voor die van onze eigen veiligheid en dat van anderen.

Thuis luisteren naar muziek zoals licht klassiek, klassiek, luisterliedjes en meezingers kan je ook vrolijk stemmen door mee te neuriën of te schallen als dat goed voelt.

In de opmaat naar Kerstmis nu een kerstsonnet (uit de bundel: Dichter bij Bladel van Jan Smets) in het Kempisch dialect: nostalgie en ook eigentijds.



Kerstsonnet

Geleufde ik nog mer in da kiendje da twiduzend jaor gelejen

In dè erremoeiïg stalleke in zonne voeierbak lag
En daor de simpele herders mee hun schaopen zag

En laoter nog de koningen die op kamelen kwamen aongereje

Geleufde ik nog mer da de engelen echte vrede brochten

Zo dè alle mensen gewoon saomen mee elkaar konde lèven

Dètter gin kender zowen zèn die totaal ontheemd moeten achterblèven

Umdètter in hun land dur barbaren wordt gevochten

In de wirreldvrede heb ik inderdaad nog mer
wennig fiducia
Want d'r zal altè wel erregus n'n oorlog worre
betwist
En mèrrege sti hier ne fundamentalistische
extremist

Want die zien in alles een reje vur onneuzel
geruzie
Toch vier ik dees jaor wir mee de kerstdaogen
fist
Um me nog 's efkes te werrummen aon die
wonderlijke illusie

Aansluitend op dit gedicht wensen we iedereen
gezegende kerstdagen waar we
verbondenheid, solidariteit, geborgenheid en
veiligheid mogen ervaren en weggeven.

Contactgroep: Zanglust

Zij kwamen van verre

(alternatief kerstverhaal)

Ver van de bewoonde wereld, gelegen aan een
grote heidevlakte, stond een huisje verscholen
achter een bos met dennenbomen waarvan de
takken bedekt waren met een dun laagje
sneeuw. Het zag er idyllisch uit. Er stond ook
een huisje. Nou ja, huisje?

Het was meer een schop met een door de tijd
vergane strooien dak. Hier lag een dun laagje
rijm over uitgestrooid. En de gammele deur
sloot niet meer zo goed. Voor in die schop een
klein vertrek met een houtkacheltje, een paar
krukjes en een vloer van stoeptegels, op de
grond wat stro. Wel nog ruitjes geplaatst in het
zelfgemaakte raam. Daarachter, afgemaakt met
wat verweerde planken, een schaapskooi. Dit
was duidelijk het domein van een
schaapsherder.

Het was winter en net na een verschrikkelijke
oorlog. Het vroom dat het kraakte. De ruitjes
waren bedekt met ijsbloemen in de mooiste
vormen. Op de voorstal, voorzien van een losse
voerbak, stonden zowaar een os en een ezel.
Niet ver van de schop liepen een man en een
vrouw, Jos en Ria, al ploeterend door de vers
gevallen sneeuw. Ze waren van huis
vertrokken, ver van hier, omdat na de zojuist
ten einde gekomen oorlog het
bevolkingsregister opnieuw moest worden
opgebouwd. Men moest zich laten registreren
in de geboorteplaats van de man. En daar
waren ze naar op weg. Ze hadden bij diverse
hotels onderweg te horen gekregen dat alles
vol zat. Geen plaats meer. En dat was niet zo
gek want iedereen was op pad. Tot overmaat

van ramp was hierdoor ook hun benzine
opgebraakt. En nu stonden ze dus hier.
Gestrand in de sneeuw. Het weer was slecht.
Het hagelde en het sneeuwde, rijm overal op de
bomen. Op grote afstand lag pas het volgende
dorp en dus waren ze op zoek naar een
beschut onderkomen. De vrouw was nog
hoogzwanger ook. Jos wist dat het kind niet van
hem kon zijn maar het kind was niettemin zéér
welkom. Hij zou het als het zijne erkennen.
Jos keek naar de sterrenhemel en zei: "Kijk,
daar staat de morgenster, hij straalt gewoon in
het donker" en ze besloten die richting op te
lopen. Al lopende hoopten ze op een oplossing
voor hun ellende. En zie daar in de verte, de
schop zoals hiervoor beschreven.
Aangekomen bleek deze schop helemaal leeg
te zijn, niemand te bekennen. Jos wilde verder
op zoek naar een hotel of zo maar Ria zei: "Ik
ben zo moe van al dat geploeter door de
sneeuw. Kunnen wij niet een wijl rusten?" Jos
raapte wat stro bij elkaar en maakte hier een
soort matras van waarop Ria kon liggen. Een
oude, versleten legerjas hangende aan een
spijker deed dienst als deken.
Jos stamelde nog: "Ria, als hier je vliezen dan
maar niet breken." Maar Ria hoorde zijn
verzuchting al niet meer. Ze was reeds in slaap
gevallen, glazig aangestaard door de os en de
ezel.

Jos vond wat aanmaakhout en stak de kachel
aan. Hier zouden ze de nacht wel doorkomen.
Het was zondag, buiten in het gure weer liep
een schaapsherder met zijn kudde, overvallen
door een hevige sneeuwbuï en op weg naar de
schaapsschop. Normaal sliep hij buiten bij zijn
schapen nadat hij die elke avond zorgvuldig
telde. Wat was dat voor een geluid dat hij in de
verte dacht te horen? Het leek wel op het geluid
van een huilende baby. Maar dat zou hij zich
toch maar inbeelden hier midden op de hei.
Hoe dichter hij bij de schop kwam hoe
indringender het geluid werd.

Ondertussen was er grote paniek geweest in de
schop. Ria had weën gekregen en de baby
kondigde zijn komst op deze aarde aan. Geen
vroedvrouw of dokter in de buurt.

Gelukkig had Jos op de zwangerschapscursus
geleerd wat te doen in noodgevallen en de
baby was gezond en wel ter wereld gekomen.
Een zondagskind en het was ook nog met de
helm op geboren. Volgens de overlevering gaf
dat magische krachten aan de boreling. Ze
noemden hem Joshja wat een verbastering is
van de Engelse naam Joshua (Jahweh is de
redding). Dolblij waren ze en ze bespraken met

elkaar de toekomst van hun zoon. Ze konden nog niet weten welk een wending het levenspad van hun pasgeborene zou nemen.

Ondertussen was de herder bij de schop aangekomen en viel spontaan op zijn knieën bij het aanschouwen van het aandoenlijke tafereel. Een paar nieuwsgierige schapen vergezelden hem.

Jos had de voerbak even geleend van de os en de ezel en daar zijn kind ingelegd, gewikkeld in wat oude lappen die ook aan dezelfde spijker hingen als de versleten legerjas. Voor wat warmte voor hun kind had hij de voerbak ook nog voorzien van wat stro.

En voor wat extra warmte had hij de os en de ezel uit de voorstal gehaald en die lagen gebroederlijk achter Ria en het kind en namen, nog steeds glazig uit de ogen kijkend, het tafereel voor hen in ogenschouw. Wat nu verder te doen? Hier konden ze toch niet blijven?

De herder besloot naar het meest naburige dorp, gelegen in oostelijke richting, te lopen voor hulp. Een hele tocht maar dat was hij wel gewend, al slenterend met zijn schapen over de heide. In het dorp aangekomen liep hij een oud, gebogen eivrouwetje tegen het lijf. Op zijn vraag waar hij de burgemeester kon vinden knikte ze alleen maar met haar hoofd richting pastorie. En inderdaad, de burgemeester was samen met de notaris, na de hoogmis van tien uur en voor het lof, op bezoek bij de pastoor. Door het gewone volk werden ze ook wel schertsenderwijs 'De Drie Wijzen' genoemd. Zij hadden immers gestudeerd. Onder het genot van een miswijntje bespraken ze elke week het wel en wee van het dorp. Na te hebben aangeklopt bij de pastorie hoorden 'De Drie Wijzen' het verhaal van de geboorte in de schaapsschop van de herder aan en er werd besloten de pasgeborene een bezoek te brengen.

Misschien moesten de man en de vrouw wel in hun dorp zijn? En ze konden alle drie wel wat klantjes gebruiken. Het dorp nieuwe aanwas, de pastoor nieuwe zielen en de notaris verkocht graag nog een huis of een testament.

De pastoor plakte nog snel de mededeling "door omstandigheden vanmiddag geen lof" op de kerkdeur en met zijn drieën gingen ze op pad. Ze besloten met de auto van de notaris te gaan. Een Mercedes Benz 170S. De herder kon dan wel, bij hoge uitzondering, mee terug rijden. Maar er moest natuurlijk nog wel een cadeautje voor het kindje worden meegenomen. De burgemeester dacht even na.

Het was zondag en alle winkels waren gesloten en ook de Edelsmidse bestond nog niet. Anders had hij daar wel terecht gekund. Dus nam hij van huis een gouden broche van zijn vrouw mee. De kassier van de gemeente zou hem wel terugbetalen. De pastoor keek eens rond in de kerk en vond al gauw een kaars met opschrift, ruikend naar wierook, welke eigenlijk voor het lof bedoeld was. En de notaris kwam op het idee om een potje geurende gomhars mee te nemen, gewonnen uit de mirrestruik uit zijn eigen tuin. Zo gezegd, zo gedaan.

Daar waar de gebaande weg ophield lieten ze de auto achter zich en gingen te voet verder samen met de herder die hen de weg wees. De schaapsschop was nog ver weg. Dat werd nog een flink eind ploeteren door de sneeuw.

Ondertussen was Jos in de schaapsschop, door vermoeidheid overmand, in slaap gevallen. Hij werd wakker van stemmen buiten de schop. Het bleken 'De Drie Wijzen' te zijn die uit oostelijke richting kwamen aangelopen vanonder een blinkende sterrenhemel. Bij het aanzien van zoveel vreugde en schoonheid vielen ook zij pardoos op hun knieën. Want dit was toch wel een hele bijzondere aanblik. Dit kind in die doeken gewikkeld en in stro gelegen kon zomaar voor veel verbinding tussen de mensen gaan zorgen.

Een harde knal klonk door de nacht..... En ik zat stijf rechtop in mijn bed.

Zich vervelende jeugd uit de buurt in de weer met vuurwerk!!

Piert

(Naam schrijver bij de redactie bekend.)

In dit verhaal zijn aan- en of verwijzingen te vinden naar een 9-tal Nederlandse kerstliederen. Weet u welke ik bedoel?





van de Schakel

Een eeuw gezondheidszorg in Bladel (1693-1793)

Aflevering 7

Benjamin van de Water als scheepschirurgijn

Behalve de beide reeds genoemde Van de Waters, Peter en Anthonie, is er tijdens de hier te behandelen periode nog een derde lid van de familie als chirurgijn werkzaam geweest. Benjamin van de Water, de drie jaar jongere broer van Anthonie. Overigens niet in Bladel. Hij heeft het heel wat verderop gezocht. Overzee, als scheepschirurgijn bij de Verenigde Oost Indische Compagnie.



Hoofdkantoor van de Verenigde Oost Indische Compagnie aan de Oude Hoogstraat in Amsterdam (anno 1658), thans in gebruik als universiteitsgebouw.

In 1776 heeft hij als zodanig aangemonsterd op de "Vrouwe Anthoinetta Koenradina", een schip van de Kamer Delft. Op de vijfde juli van dat jaar is die haar reis naar Indië begonnen. Halfweg de route werd er bij Kaap de Goede Hoop aangelegd, van 3 tot en met 31 december, waarna men op 20 maart 1777 in Batavia arriveerde. Omdat het scheepssoldijboek van de reis

bewaard is gebleven, het volumineuze "Grootboek van de Vrouwe Anthoinetta Coenrardina 1776-1777", zijn alle 268 opvarenden met naam en toenaam bekend. Schipper was Gerrit Harmeyer uit Amsterdam, tegen een gage van f 80,- per maand. Opperstuurman Pieter Balans uit Delft, voor f 48,- per maand, wat net het dubbele was van ziekentrooster Pieter Frans uit Amsterdam. Te veel ruimte zou er nodig zijn om alle overige bemanningsleden en hun functies op te noemen. De bootsman, de bottelier, de kok, de kwartiermeester, de zeilmakers, de provoost (de onderofficier belast met het toezicht op de gevangenen aan boord), de konstabel (belast met de zorg voor het geschut en de munitie), de schieman (belast met de tuigage van het voorschip) en hun maats. Om nog maar te zwijgen van de vele matrozen en soldaten en allerlei soort handwerkslieden. Kuipers, timmermannen, kastenmakers, tot en met een molenmeester en huisslotenmaker toe.

Half Europa was op het schip vertegenwoordigd. Lieden uit Stockholm, Göteborg, Hamburg, Hannover, Bonn, Berlijn, Bergen in Noorwegen, Bergen in Henegouwen, Bergen in Voigtland, Osnabrück, Paderborn, Hessen-Kassel, het kanton Zürich, Brugge, Mechelen, Dendermonde, zelfs een soldaat uit Parijs, Louis Charton geheten. Naast de nodige "Nederlanders" uiteraard, of die nu uit Delft, Leiden, Rotterdam of Amsterdam kwamen of uit Loenen, Slooten, Breukelen, Franeker, Maastricht, Utrecht of Hilversum. Het zal er de onderlinge communicatie niet eenvoudiger op gemaakt hebben.

Chirurgijns waren er drie aan boord. Een opperchirurgijn, een tweede of onderchirurgijn en een derde man, het fratertje genoemd. Opperchirurgijn was Hendrik Eekman uit Delft, tegen een gage van f 40,- per maand. Als derde man fungeerde Pieter Pulinx uit Middelburg, die maar f 14,- per maand beurde. Met daar tussenin, als tweede chirurgijn, met een maandelijks gage van f 24,-, Benjamin van de Water. "Van Bladel, in de Meierij van sBosch", zoals voor alle duidelijkheid bij zijn naam staat aangetekend. Enige aanspraak moet die in ieder geval gehad hebben, want de enige Brabander aan boord was hij niet. Zoals een van de soldaten uit Oirschot kwam, Jan van de Vin geheten, zo was dat ook met twee van de matrozen het geval. Jan van der Veen uit Tilburg en Jacobus

van de Water uit Den Bosch, die misschien wel familie is geweest.

Werk aan boord was er genoeg voor de chirurgijns. Als het al geen scheurbuik was die men te behandelen kreeg, veroorzaakt door het gemis aan vers voedsel, met name groente en fruit, dan wel de loop of rotkoorts, of die andere, veel gevaarlijker vorm van tyfus, de vlektyfus. "Vlektyfus zou zich gedurende de achttiende eeuw gaan ontwikkelen tot dé plaag van de scheepvaart, ernstiger dan de scheurbuik, malaria, rotkoorts en dysenterie tesamen." Veel van de opvarenden waren zo gevoelig voor ziektes omdat ze hun reis vaak in een uiterst slechte conditie begonnen. Daar de liefde voor de grote vaart bij de Nederlandse zeeman geleidelijk begon af te nemen moest de Compagnie steeds vaker genoeg nemen met uit heel Europa toegestroomde zwervers en verlopen types die in de vertrekplaatsen door zogenaamde "zielverkopers" onder de meest ongezonde omstandigheden in obscure logementen werden vastgehouden en beschonken, tot op het moment dat er weer een bemanning voor een uitgaande vloot gemonsterd moest worden.

Op 30 oktober 1777 zou de "Vrouwe Anthoinetta Koenrardina" vanuit Batavia aan de terugreis naar patria beginnen. Weer met een tussenlanding aan Kaap de Goede Hoop. Bereikt werd die op 15 januari 1778. Maar dan wel zonder Benjamin van de Water. Op de heenreis waren maar liefst 40 van de 268 opvarenden omgekomen. Op de terugreis, met 110 man aan boord, zijn dat er negen geworden, waarbij ook Van de Water. Drie dagen vóór de Kaap werd bereikt. Later dat jaar zouden zijn erfgenamen in Bladel de Kamer Delft benaderen met het verzoek hen de nalatenschap van hun ongetrouwde zoon en broer te doen toekomen. In het reeds vermelde Grootboek staat precies vermeld hoe groot die geweest is: f 749-11-0 in totaal.

Rest de vraag hoe bijzonder de stap van Benjamin van de Water is geweest om zo'n avontuur aan te durven. Minder uitzonderlijk dan men in eerste instantie wellicht zou denken. Meerdere jongens uit Bladel en Reusel waren hem al ooit naar Indië voorgegaan. Zo Jan Anthonie Deenen, voor de Kamer Zeeland, met de "Klarabeek", in 1739 vertrokken vanuit Rammekens. Tot zijn grote geluk had hij niet aangemonsterd voor de terugreis, want die zou fataal verlopen, met een schipbreuk ergens tussen Batavia en de Kaap.

In 1763 zou Christiaan van de Graaff volgen, de zoon van notaris Abraham van de Graaff, die meerdere malen president van de dingbank is geweest. Die was gegaan met de "Rotterdam", vanuit Goeree. Ook dat schip is nooit teruggekomen, maar dan om een heel andere reden. Het is in Indië verkocht. Beide avonturiers zijn in Indië zelf aan hun eind gekomen.

Van de Water heeft echter nog een derde voorganger gehad, die wél is teruggekomen en over het verre tropenland heeft verteld.

Niemand minder dan zijn eigen vader, nota bene, de hiervoor reeds behandelde eerste chirurgijn van Bladel Peter van de Water. Twee posten uit het lidmatenboek van de Hervormde gemeente van Eersel bakenen precies af wanneer dat is geweest.

"Den 7 september 1737 is Pitter van de Water met attestatie vertrokken naar Oostindien".

"Den 6 oktober 1743 is Pitter van de Water uijt Oostindien wederom in deese gemeente gekomen".

Op 3 juli 1745 zou hij van Eersel naar Bladel verhuizen, "daar hij vorster is geworden", Diens verhalen moeten Benjamin later hebben doen besluiten, zijn vader stierf toen hij twaalf was, ook zelf de grote stap eens te wagen.

(wordt vervolgd)

Bron: Jan Hagen, 'Een eeuw gezondheidszorg in Bladel (1693-1793), speciaal ten tijde van de rode loop', in:

Jaarboek Heemkundige Kring Pladella Villa, Deel IV, 1993, p. 50-103.



Kerstbomen

Ze zijn er weer in Huize Kempenland: de mooie verlichte en versierde kerstbomen.

Elk jaar weer een heel werk maar wel de moeite waard.

U zag zelfs een rijdende kerstboom maar bij nader inzien bleek er ons kerstengeltje Alie achter te zitten.

Ik was juist in huis toen ze buiten met de

lichtjes in de boom bezig waren. Wat een werk zeg. Ze mogen blij zijn als dat karwei in een dag geklaard is.

Frans van Herk cirkelde als een gekortwiekte vogel op zijn hoogwerker om de boom heen om de lichtjes zo mooi mogelijk over de boom verspreid te krijgen, bijgestaan door Toon Daniëls.

Het lijkt me een prikkelend werkje. Onze mensen hebben er ook hun verzet mee, want vele ogen zijn op hen gericht als ze hiermee bezig zijn. Maar het is ieder jaar ook weer schitterend om te zien; al die lichtjes zacht deinend in de donkere lucht.

Afdeling E ligt er van buitenaf gezien nog als een ruwe wond bij. Het zal helpen als het klaar is. Volgens opzichter Kroesen duurt het niet lang meer. Vanaf zijn geliefkoosde plekje in de gang houdt hij een waakzaam oog op de werkzaamheden.

Wist u?

► Dat ook onze mensen uit Reusel de weg naar Huize Kempenland gevonden hebben? Bij de modeshow van Straatman waren ze goed vertegenwoordigd. Het is met geen pen te beschrijven hoe mooi onze modellen de kleding showden.

► Dat Christine de Beijer in verband hiermee benaderd is voor het showen van kleding bij Avro's servicesalon. Ook op de andere dames, mevrouw Daniëls en mevrouw Luijten, is al een bod gedaan.

► Dat er vele, vele herfstblaadjes als gewichtsloze astronauten door het luchtruim zweven, nu de wind haar spel speelt met de bladeren van de bomen. En dat onze binnentuin nu een aanblik van prachtige herfstkleuren vertoont.

► Dat ik volgend jaar oma ga worden van een tweeling. Maar wist u ook dat een van onze bewoonsters dacht dat ik zelf in verwachting was? Maar u wist al dat dat geen haalbare kaart meer was. Daar zou ik de joker in moeten zetten en dan nog heb ik zo mijn twijfels.

► Dat de SRV-wagen van binnen vernieuwd is. Helaas nog geen uitrolbare vlizotrap tot aan de grond. We zullen onze pootjes nog hoog op moeten heffen.

Voor de koeling zitten nu glazen deurtjes. Met een druk op de knop gaan ze geruisloos open en dicht.

► Dat ik met mijn hoofd klem zat in de koeling, omdat ik per ongeluk met mijn been tegen het

knopje hing. Er zijn veel manieren om het hoofd koel te houden.

► Dat we een mooie ontspanningszaal hebben en dat onze kanarie vol overgave de top-tien de ether inslingert onder de ritmische begeleiding van het tafelbestek.

► Dat de heer Verhagen soms een schools gedrag vertoont. Alle scholieren krijgen herfstvakantie, hij ook. De zuster heeft hem uitgezwaaid. Kinderlijk blij verliet hij, huppelend, Huize Kempenland. Luid zingend: lang leve de vakantie. Jongens, wat een pret!

► Dat een van onze bewoonsters zo'n modern bed heeft dat je in alle standen kunt zetten. Op een nacht gaf het er de brui aan en wou het geen kant meer op. De zuster werd erbij gehaald maar die moest ook bakzeil halen. Noodgedwongen heeft mevrouw de verdere nacht in haar stoel doorgebracht.

► Dat achter de tijdelijke muur, die ons huis verdeelt, allerhande geluiden te vernemen zijn: hakken, kloppen en boren door een noest volkje. Wat straks, als de muur is neergehaald, ons weer een fraai stukje vakmanschap kan laten zien.

► Dat het zo fijn is om te mogen genieten van alle kleine dagelijkse dingen.

Dáág!

Cor Tijssen-van Lierop, De Beiaard, 1989.



1964

In Bergeijk strijkt de Koninklijke Marechaussee na ruim 140 jaar de vlag.

In Bladel wordt de brandweerkazerne officieel geopend.

In het Eerselse kerkdorp Duizel wordt fanfare De Volharding opgericht.

Op 4 september wordt in Hoogeloon de 5000^{ste} inwoner geboren.

Hooge Mierde neemt het nieuwe gemeenschapshuis De Schakel in gebruik. Vanuit het openluchttheater in Luyksgestel wordt door de VARA het populaire

televisieprogramma Top of Flop (met onder meer Herman Stok en Trea Dobbs) uitgezonden.

Reusel begint met de weekmarkt op vrijdagmiddag, een markt die later uitgroeit tot één van de drukstbezochte markten van Brabant.

Riethoven heft het Burgerlijk Ambestuur op in verband met de invoering van de Algemene Bijstandswet.

Fanfare St. Cecilia in Vessem viert zijn 100-jarig bestaan.

In Westerhoven kan het oude plan om een visvijver aan te leggen niet doorgaan omdat het nieuwe gemeentehuis te duur wordt.

1965

Bergeijk neemt een nieuwe kerk in gebruik, die door de bevolking al gauw 'het bidfabriek' wordt genoemd; de middeleeuwse kerk wordt afgedankt.

In Bladel wordt de heer P. Huybregts benoemd tot gemeentesecretaris.

Ersel viert uitbundig het gouden priesterfeest van pastoor Aelen.

De gemeente Hoogeloon neemt op 11 januari het nieuwe gemeentehuis in gebruik.

De gemeente Hooge en Lage Mierde krijgt een nieuwe burgemeester: de heer J. Meijs.

Luyksgestel viert onder grote publieke belangstelling het 40-jarig priesterfeest van pastoor C. van Roosmalen.

In Reusel betreft de Willem II Sigarenfabriek een nieuw pand aan de Wilhelminalaan; in de oude fabriek wordt Liftenfabriek De Reus ondergebracht.

Riethoven passeert de grens van 1500 inwoners.

Gemeenschapshuis De Rosdoek in Wintelre wordt geopend.

In Westerhoven krijgt het Oranjecomité 250 gulden extra subsidie in verband met de viering van de verloving van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix met de heer Claus von Amsberg.

Bron: Wim Lavrijsen, 'Zorgzaam en bedrijvig: Veertig jaar sociale werkvoorziening in de Kempen'; Bladel, 1996.

5 december

(zie blz. 12)



Ouderenconsulent gemeente Bladel

In de gemeente Bladel is sinds kort een ouderenconsulent actief. Loes Beekman staat midden tussen de ouderen en helpt hen op een laagdrempelige en persoonlijke manier bij hun vragen rondom zorg, welzijn, wonen en eenzaamheid.



Loes vertelt: "Sommige dingen worden lastiger wanneer u ouder wordt. Wat vroeger vanzelfsprekend was, gaat nu soms niet zo makkelijk meer. Het huis schoonhouden, de post afhandelen of leuke dingen blijven doen kunnen bijvoorbeeld lastiger worden. Maar met de juiste hulp en zorg is vaak meer mogelijk dan u denkt. Ik bied u een luisterend oor en zoek samen met u naar alle mogelijke oplossingen voor uw situatie. Ik schep hierbij overzicht in alle vormen van hulpverlening en werk ook samen met lokale ouderenorganisaties."

Waar kunnen ouderen zoal mee terecht bij de ouderenconsulent?

Enkele voorbeelden:

- Oplossingen om langer zelfstandig te kunnen wonen
- Activiteiten en voorzieningen in eigen dorp of binnen de gemeente
- Het regelen van zorg, maaltijd- en boodschappendiensten of vervoer
- Het regelen van hulp bij de administratie of bij financiële problemen
- Het leggen van sociale contacten
- Een luisterend oor

Contact

Niet alleen ouderen, maar ook familie, burens of professionele medewerkers, kunnen contact opnemen met Loes wanneer zij denken dat iemand haar hulp kan gebruiken. Dit kan telefonisch op 06-16028677 of via het mailadres: l.beekman@bladel.nl

OPROEP

Dit is een verzoek om te helpen bij het opzetten van een activiteit op afstand samen met Kempen TV. Op die manier wil Loes Beekman (ouderenconsulent gemeente Bladel) senioren in onze gemeente een activiteit binnen hun eigen huis bezorgen. Het zal gaan om een historische quiz over de verschillende dorpen in de gemeente Bladel.

Kempen TV heeft toegezegd een live uitzending te kunnen regelen en Pladella Villa gaat me helpen met de vragen. Momenteel is ze ook verschillende verenigingen aan het benaderen voor het opnemen van video's met vragen, zodat er hopelijk veel bekende gezichten in de uitzending voorbij komen. Wellicht is het ook leuk om een paar filmpjes vanuit de KBO's en seniorenverenigingen in te voegen.

Bent u ook enthousiast om in deze lastige coronatijd iets voor senioren te kunnen betekenen neem dan snel contact op met Loes Beekman, tel. 06-16028677

E-mail: l.beekman@bladel.nl

Binnenkort gaat Loes langs bij Pladella Villa en ze hoopt dan ook snel met Kempen TV een datum vast te kunnen leggen.

Giel Verbeek, PR en Communicatie

Vakantierooster gym

Zodra de gymlessen kunnen worden hervat worden deze onderbroken op de volgende dagen voor de dinsdaggyms en donderdaggyms

In 2020: Tijdens de Kerst:

op dinsdag 22 en dinsdag 29 december;

op donderdag 24 en donderdag 31 december

In 2021: Tijdens carnaval:

op dinsdag 16 februari en op

donderdag 18 februari

In de meivakantie:

op dinsdag 27 april en dinsdag 4 mei

op donderdag 29 april en donderdag 6 mei

Vóór de zomervakantie:

laatste les op dinsdag 6 juli en donderdag 8 juli

Op welke datum de lessen na de

zomervakantie worden hervat hoort u op de

laatste gymles voor de vakantie.

Francy Stevens

Activiteitenkalender 2020

datum	activiteit
16 en 18 december	Kerstdecoratie



Ledenvoordeel

Uw KBO-contributie 2021 retour via zorgverzekeraar VGZ

Als u een aanvullende zorgverzekering heeft bij VGZ onder het collectief van KBO-Brabant, dan kunt u ook in 2021 uw KBO-contributie tot maximaal 25 euro retour ontvangen. Het indienen van uw declaratie gaat in 2021 heel eenvoudig.

Wat moet u doen

- Vul hiervoor op de website van KBO-Brabant het formulier voor terugvordering contributie 2021 volledig in. U vindt het formulier op www.kbo-brabant.nl/contributie-retour/
- Na invulling ontvangt u van ons per e-mail een bewijs van lidmaatschap. Dit bewijs dient u zelf bij VGZ als declaratie in. Op het bewijs van lidmaatschap staat hierover een uitleg.

Bent u niet digitaal?

- Dan kunt u bellen naar het secretariaat van KBO-Brabant op 073-6444066. Houd uw KBO-lidmaatschapsnummer en VGZ-klantnummer bij de hand. Wij vullen het formulier dan voor u in en sturen het per gewone post mét een declaratieformulier naar u toe.
- U dient uw declaratie mét het bewijs van lidmaatschap vervolgens zelf per gewone post in bij VGZ.

De kortingen voor leden van KBO-Brabant

- 4% op de basisverzekering
- 5% op de aanvullende tandartsverzekering (was 0%)

Leden met een aanvullende zorgverzekering profiteren bovendien van de volgende voordelen:

- 15% op de aanvullende verzekering VGZ Zorgt Goed, Beter en Best (was 10%)
- Tot 32 behandelingen fysiotherapie
- Tot 25 dagen vervangende mantelzorg en tot € 1.000,00 vergoeding voor een mantelzorgmakelaar
- Tot € 700,00 voor cursussen om gezond en vitaal te blijven (bijvoorbeeld valtraining of slaaptherapie)
- Vergoeding KBO-lidmaatschap tot maximaal € 25,00 per verzekerde per jaar

Collectiviteitskorting Centraal Beheer voor leden van KBO-Brabant

De Koepel Gepensioneerden heeft voor de aangesloten ledenverenigingen aantrekkelijke afspraken gemaakt met Centraal Beheer voor collectiviteitskorting op verzekeringen. Hoe groter de ledenvereniging, hoe hoger de korting.

KBO-Brabant is de grootste ledenvereniging van de Koepel Gepensioneerden en voor onze leden liggen de kortingen daarom op het hoogste niveau. Deze gelden ook voor uw bestaande verzekeringen bij Centraal Beheer.

Speciale kortingspagina

Momenteel wordt op de website van Centraal Beheer een speciale kortingspagina gemaakt voor leden van KBO-Brabant. Deze zal naar verwachting medio december 2020 gereed zijn. Houd www.kbo-brabant.nl/onsvoordeel in de gaten voor de link naar de speciale website van Centraal Beheer en het nummer van KBO-Brabant dat u nodig hebt, om de korting te verkrijgen.

Let op! Centraal Beheer spreekt niet van collectiviteits-nummer maar van: werkgeversnummer.

De kortingen voor leden van KBO-Brabant

Vervoer

- Auto en of motor 10% korting
- Camper en of caravan 5% korting

Wonen

- Opstal 8% korting
- Inboedel 8% korting
- Kostbaarheden buitenshuis 8% korting
- Aansprakelijkheid 8% korting
- Ongevallen 8% korting

Diversen

- Rechtsbijstand 5% korting
- Doorlopende Reisverzekering 5% korting
- Bootverzekering (pleziervaartuig) 5% korting

(Zie ook de ONS)

Sint Nicolaas

Historische gegevens

Sint Nicolaas leefde in de vierde eeuw. Hij werd geboren in Patara of Patras in het huidige Turkije tussen 270 en 285. Zijn vader heette Epifanio en zijn moeder Johanna. Beiden stierven al jong door de pest. Nicolaas stierf op 6 december tussen 341 en 347; van heiligen wordt niet de geboortedag maar de sterfdag gevierd, dat is de dag van intrede in het eeuwige leven. Rondom zijn geboorte bestaan boeiende legendes.

Zo vertelt het brevier in de tweede nocturne van de Metten: "Als baby reeds was Nicolaas zo braaf dat hij op vrijdagen en andere vastendagen weigerde de moedermelk tot zich te nemen, welke gewoonte hij de rest van zijn leven in ere hield." Een variant hierop zegt dat hij op die dagen maar één keer dronk en dan alleen uit de rechterborst.



Niet voor niets zegt men: 'liegen als de tweede nocturne', al mag daaraan worden toegevoegd dat dit soort liegen buiten de categorieën waarheid en

onwaarheid valt. Uit een andere even betrouwbare bron weten we dat Nicolaas onmiddellijk na zijn geboorte twee uur overeind bleef staan om Onze Lieve Heer te danken voor zijn voorspoedige geboorte.

Nicolaas had een oom - de oude Nicolaas - die bisschop was van Myra. Deze oom leidde hem op met als resultaat dat Nicolaas zijn leermeester kon opvolgen als bisschop van Myra. Als zodanig zal hij in de geschiedenis bekendheid krijgen. Verhaald wordt dat hij als bisschop heeft deelgenomen aan het Concilie van Nicea in 325. Tijdens deze eerste bisschoppensynode ontstonden er moeilijkheden rondom Arius, die er ketterse meningen op nahield omtrent de Godheid van Christus. Nicolaas kon dat niet aanhoren en moet te midden van de bisschoppenvergadering zijn opgestaan, zich de mijter van het hoofd gerukt hebben en daarmee de ketter Arius om het hoofd hebben geslagen. Hierom werd hij uit de vergadering verwijderd en in de gevangenis gezet. Alle kentekenen van zijn bisschoppelijke waardigheid, zijn tabberd, zijn stola, zijn mijter en zelfs zijn bijbel werden hem ontnomen. Deze werden echter teruggebracht door Jezus en Maria, die er tevens voor zorgden dat hij de gevangenis kon verlaten. In 1087 werd zijn gebeente door Noormannen geroofd, althans een gedeelte daarvan en dat werd overgebracht naar Bari, gelegen aan de zuidoostkust van Italië. Daar ligt hij begraven onder het hoogaltaar. In Bari viert men zijn feestdag op 9 mei, de dag van de overbrenging van het gebeente. Hij komt dan nog steeds per boot aan.

Myra bestaat niet meer. Het is bijna helemaal onder het zand bedolven. Een paar ruïnes steken er nog boven uit. Ook de koepel van de kerk. Men kan daarin afdalen en komt dan in een vochtige donkere ruimte, naar men zegt de kerk van Nicolaas. De sarcofaag is nog te zien,

met het gat dat de rovers er in 1087 hebben ingeslagen. Ongeveer op de plaats van het vroegere Myra ligt nu Demre.

"Ik zal wel willen schrijven, maar alleen als ik het kan doen in eetbare letters." (aan Nicolaas toegeschreven uitspraak tijdens een bisschoppenconferentie)

Verering in Nederland

Nergens wordt Sinterklaas vuriger vereerd dan in Nederland. Nergens ook is de verering in vroeger tijden meer tegengehouden. Misschien is daaraan het succes wel te danken. De grote tegenstanders waren vooral de calvinisten in de 16e eeuw. Het kwam zelfs zover dat eind 16e eeuw de Nicolaasviering officieel werd verboden "om de jeugd het bijgeloof van het pausdom uit het hoofd te houden. Het is immers", zo gaat de tekst verder, "zot om kinderschoenen te vullen met allerlei snoeperij en slikkerdemik; die zoiets doen hebben geen begrip van de ware religie." De ware religie moest echter plaats maken voor Sinterklaas en de slikkerdemik (wat dat ook moge zijn) bleef in de schoenen van de kinderen terecht komen. De grootste promotor van Sinterklaas in Nederland is Jan Schenkman geweest. Hij leefde van 1806 tot 1863 in Amsterdam. Van zijn hand is onder andere het lied 'Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan'. Die stoomboot was zijn vinding en heeft het sindsdien goed volgehouden. Spanje als land van herkomst kwam al in eerdere gedichten voor, zoals in:

Sinterklaas, goed heilig man,
trek uw beste tabberd aan.
Reis daarmee naar Amsterdam,
van Amsterdam naar Spanje.

Sinterklaas is echter nooit in Spanje geweest. Dat hij daar toch geacht wordt vandaan te komen, is waarschijnlijk te wijten aan een aardrijkskundige vergissing. In die tijd stond de geografie nog in de kinderschoenen. Bari was

eeuwenlang Spaans gebied. Vandaar. De grote intochten in Nederland dateren van 1934 en hebben zich vanuit Amsterdam verspreid over de rest van het land.

Verhalen uit de Acht Zaligheden door Jan van Hout

Den Buurt

Als kort zijn de daog en de aovenden lang,
dan komt er in 't bloed van de Kempen 'nen drang
tot den buurt en 't freet clasineren.
Ge heurt dan de klompencadans op de straot
van kaorters en buurters heel vruug en heel laot.
Ze houden gebruiken in ere.

En 't goei plattebuiske dat gloeit van plezier
om de praot rontelom en 't gezellig vertier
van oud en van jong bij mekare.
Ze katten 'n potje of speulen petoet
of tappen een mop die het altijd nog doet.
De tungskes zijn niet te bedaoren.

Mee toeren dan hangt er als gunst van het lot
de locht in den herd van 'nen haos in de pot
meraokels de stemming te schraogen!
Want één mee 't gebruik van den buurt is den bik,
de koffie is lekker en mals is de mik,
'n feest zogezeed veur de maogen.

Somwijle is 't stil èvel als wordt verteld
van heksen en spoken en staan ze versteld
Van 't ijselijk vruger gebeuren.
En 't vrouwvolk ocherm, 't is toch 'n kruis,
durft veur geen geld meer allenig naar huis
en hoopt dat de jongens het heuren.

En als ze gaan slaopen is ieder voldaan.
Op tegenbezoek wordt vaneiges gestaan
naar wetten die nooit zijn beschreven,
gevat in omlijsting van Brabantsen aord,
tot eer van de buurtschap van oudsher bewaord
en steeds ongeschonden gebleven.

Willem van 't Hof, 'Gepalmdde rog', 1958.



Bucht 6, 5571 CW Bergeijk | T: 0497 551 777 | I: info@gielen.nl | W: www.gielen.nl

DRUKWERK

PRINT

ONLINE

ONTZORGEN

DTP-STUDIO

WEEKBLADEN

Puzzelpagina

Oplossing vorige puzzel

MENS TON FLIK
 ENG LADER ADA
 TI TRA RUG EV
 EGGE NTO ARME
 R ENZ I TSA L
 HL STAGE BO
 O AAM R LEB A
 ERGO MAN LINK
 RE WAO AMP EE
 OEN LEEST IEL
 SLOK SLA PAPA

Winnaar vorige Prijs Boggle: Nel Wijnen

Oplossing vorige boggles

Allerheiligen – Allerzielen
 Halloween - Wapenstilstand

Boggles

Start bij de omcirkelde letter en vind een Bladels gemeenteraadslid door steeds naar een naburige letter te gaan. Elke letter mag slechts één keer gebruikt worden. Voor- en achternaam gescheiden door streepje.

S	W	A	F	N	S	E	R
-	A	Ⓢ	H	A	Ⓢ	-	T
S	N	R	N	A	V	N	S
A	I	E	I	N	-	M	U

A	P	E	S	L	E	I	N
N	J	-	K	S	I	N	S
O	Ⓢ	N	E	G	-	B	Ⓢ
E	L	I	E	E	E	E	R

Oplossing Boggles:

- 1(13 letters)
 2(16 letters)
 3(12 letters)
 4(13 letters)

Naam:

Adres:

HORIZONTAAL:

- snaarinstrument; lange golf
- gemeenzaam
- land in Afrika
- land in Azië; plaats in Gelderland
- genieting; en dergelijke
- werkgebied; universiteitsbibliotheek
- Bijbelse figuur; windrichting
- actief koolpoeder; bakboord
- te koop; bedekking; bijwoord.

VERTICAAL:

- calcium; landverhuizer
- ter gedachtenis; begrensd gebied; herstelplaats voor schepen
- despoot; Engelse lengtemaat
- staathuishoudkundige; dierengeluid
- vuurpijl; nader overeen te komen
- vernis; zangwijsje; Binnenlandse Zaken
- uitstralende warmte; bestuurslid in de sport.

	1	2	3	4	5	6	7	
1								1
2								2
3								3
4								4
5								5
6								6
7								7
8								8
9								9
	1	2	3	4	5	6	7	

Prijs Boggles

Omdat het coronavirus ons dwars zit verloot Seniorenvereniging Bladel onder de inzenders van de juiste oplossing Bladelbonnen.

Inleveren **vóór 20 december** in De Schouw.

PERSONALIA

Bestuursleden

Voorzitter

Paul van de Weijer pvdweijer@live.nl – tel. 06-53475390

Secretaris

Henk Heesterbeek tel. 384186

HenkHeesterbeek@SeniorenverenigingBladel.nl

Tweede secretaris vacature

Penningmeester

Jac van der Aa j.aa6@upcmail.nl – tel. 06-51586555

Overige functies met hun bestuursleden

Coördinatie diensten

Martin van Gompel gompelmartin@yahoo.com - tel. 387186

Ledenwerving, rouw en jubilea

Francy Stevens tel. 06-25038096

FrancyStevens@SeniorenverenigingBladel.nl

Belangenbehartiging

Piet Hendriks paw.hendriks@hetnet.nl - tel. 385061

Algemene activiteiten

Corrie van der Kolk cpals44@hotmail.com - tel. 384354

PR en communicatie

Giel Verbeek g.verbeek21@chello.nl - tel. 06-51211003

Scholing en Vorming

Gerard Moeskops gerard@moeskops.info - tel. 06-40402694

Zomeractiviteiten en reizen

Thea Rosch thearosch@gmail.com - tel. 06-51284739

Meer bewegen voor ouderen

Jan Evers j.evers50@chello.nl - tel. 384592

Ledenadministratie - Opzegging lidmaatschap

Gaat u verhuizen? A.u.b. tijdig doorgeven aan

Henk van Winkel tel. 360700

Ledenwerving, rouw en jubilea

Francy Stevens tel. 06-25038096

Jos Leermakers tel. 385035

Redactie Schakel en Website

Giel Verbeek tel. 06-51211003

Werkgroep Biljarten

Martin van Gompel, coördinator tel. 387186

Toon Daniëls, beheerder tel. 06-33635356

Klussendienst

Gust van de Put tel. 381031

(Tussen 9.00 uur en 12.00 uur op di/wo/do)

Vervoersdienst

Elly Spijker tel. 06-50851993 of 382971

PC Hulpdienst

Hugo Duran tel. 591515

b.g.g.: Henk van Winkel tel. 360700

Gastvrouwen/heren

Rita van den Oetelaar tel. 383540

Vacature

Beheerders

Louis Wouters (ma/di/do) tel. 384311

Henk Ansems (ma/di/do) tel. 384469

Walter Wouters, huismeester tel. 06-20977357

Winterdienst/boodschappendienst

Miet van Steensel tel. 383086

Uit eten met Seniorenvereniging Bladel

Toon Daniëls tel. 06-33635356

Joke Schellekens tel. 06-16465318

Ria Verspeek tel. 06-11422011

Bezoekgroep

Corrie Spoelstra tel. 06-40418595

corriespoelstra@gmail.com

Attentie

Kent u iemand die 5 dagen in het ziekenhuis heeft gelegen en pas ontslagen is? A.u.b. doorgeven aan Harrie van Avendonk tel. 387656

Toneel

Nell Lavrijsen tel. 06-11116929

Ria de Punder tel. 681676

Vertrouwenspersoon

Marcel Houben tel. 383310

Bezorgklachten Schakel: Francy Stevens

FrancyStevens@SeniorenverenigingBladel.nl

Ouderenadviseurs

Deze worden gefaciliteerd door Seniorenvereniging Bladel maar werken onafhankelijk.

Wim Spijker tel. 382971

Mariet Verdaat tel. 382919

Adri Stevens tel. 06-46141517

Piet Hendriks tel. 385061

Giel Verbeek tel. 06-51211003

Clïëntondersteuners WMO

Mariet Verdaat tel. 382919

Piet Hendriks tel. 385061

Giel Verbeek tel. 06-51211003

Thuisadministrateurs

Piet Hendriks tel. 385061

Arno Lablans tel. 383664

Belastinginvullers namens KBO-Brabant

Arno Lablans tel. 383664

Ton Heesterbeek tel. 384210

Cor van Pelt tel. 384103

VASTE ACTIVITEITEN

Biljarten in D'n Opstoot	contactpersonen	tel. nr.
Elke dag van 9.00 tot 21.00 uur	Martin van Gompel	387186
(Voorheen Praktijkschool, Burgemeester Goossensstraat 48)	Toon Daniëls	384573

Indoor-jeu de boules 't Buutje	Cor van den Heuvel	06-27577274
Maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur	Toon Daniëls	06-33635356
(Voorheen Praktijkschool, Burgemeester Goossensstraat 48)		

maandag

volksdansen	09.00 – 11.15 uur	De Schouw	Rita van den Oetelaar	383540
zangkoor *	13.00 – 14.15 uur	De Schouw	Anneke Strik	381870
hobbyclub	14.00 – 16.00 uur	D'n Durloop	Jopie Kojien	845869
kaarten *	14.25 – 17.00 uur	De Schouw	Geert Peskens	382804
linedance	19.00 – 21.00 uur	De Schouw	Rita van den Oetelaar	383540

dinsdag

koersbal *	09.45 – 11.30 uur	Den Herd, Sniederszaal	Henk Adriaansen	384446
fietsen	13.00 – 17.00 uur	Vertrek bij De Schouw	Cor van den Heuvel	06-27577274
tekenen/schilderen	13.30 – 16.00 uur	Tussenzaal	Nellie Hendrixx	385939
stoelgym	13.45 – 14.45 uur	De Schouw	Rob Verhoeven	381007
gymnastiek	15.00 – 16.00 uur	Den Herd, Sniederszaal	Francy Stevens	06-25038096
linedance	19.00 – 21.00 uur	De Schouw	Rita van den Oetelaar	383540

woensdag

wandelen *	09.00 – 12.00 uur	Vertrek per auto bij De Schouw	Jeanne Hendriks	385061
buurtgroep	10.00 – 12.00 uur	De Schouw	Bianca Morsink	06-55113098
jeu de boules	10.00 – 12.00 uur	Bij Den Herd	Piet Veron	384373
			Janus Vermeulen	384561
yoga	10.45 – 11.45 uur	Gagel 8c Hooge Mierde	Nellie Hendrixx	385939
soos (okt. t/m april) *	14.00 – 16.00 uur	De Schouw	Sjef Wilting	06-12272931

donderdag

gymnastiek	09.00 – 10.00 uur	Den Herd, Sniederszaal	Francy Stevens	06-25038096
gymnastiek	10.00 – 11.00 uur	Den Herd, Sniederszaal	Francy Stevens	06-25038096
gymnastiek	11.00 – 12.00 uur	Den Herd, Sniederszaal	Francy Stevens	06-25038096
yoga	11.15 – 12.15 uur	De Schouw	Nellie Hendrixx	385939
fietsen	13.00 – 17.00 uur	Vertrek bij De Schouw	Cor van den Heuvel	06-27577274
waterymnastiek	13.45 – 14.30 uur	Zwembad Bladel	secretariaat	387003

vrijdag

tai chi	09.00 – 10.00 uur	De Schouw	Toos Kneefel	384470
jeu de boules	10.00 – 12.00 uur	Bij Den Herd	Piet Veron	384373
			Janus Vermeulen	384561
waterymnastiek	11.15 – 12.00 uur	Zwembad Bladel	secretariaat	387003
waterymnastiek	13.00 – 13.45 uur	Zwembad Bladel	secretariaat	387003

overige activiteiten

kienen: donderdag				
3 december	13.30 - 16.00 uur	Den Herd	Maria Groenen	844145

* Deze activiteiten zijn nog niet opgestart