

SCHAKEL



SENIORENVERENIGING

— *Bladel* —

De Schouw Emmaplein 2

5531 HM Bladel tel. 380433

Rek.nr. NL06RABO0107500876

Contributie: € 22,00 p.p. per jaar

24^e jaargang nr. 8
september 2019

Ledenblad van
Seniorenvereniging Bladel

Website:
seniorenverenigingbladel.nl

Redactieadres:
De Schouw
Emmaplein 2

schakel@seniorenverenigingbladel.nl

Uiterste datum van inleveren
kopij: zaterdag 28 september



Bladel Remembers 1940-1949, zie het artikel op blz. 3

- blz. 1 Foto op voorpagina van het oorlogsmonument aan de Neterselseweg
- blz. 2 Busreis naar vier Alpenlanden
Familieberichten
Uit eten met
Seniorenvereniging Bladel
Dankbetuigingen
- blz. 3 Bladel Remembers R.I.P. 1940-1949
- blz. 4 Oktoberbedevaart naar de Weebosch
- blz. 5 Herdenking 75 jaar bevrijding
Oproep workshops najaar 2019
Uitnodiging muziekmiddag voor senioren
- blz. 6 De zomeractiviteiten in Bladel
De duim omhoog
- blz. 7 In het hart van de Schakel
- blz. 9 Rabobank Clubkas Campagne
- blz. 10 Een oud gezegde
Biljartles
- blz. 11 Uitnodiging lunchconcert Kempisch
Senioren Orkest en de Pollepels
Geheugensteuntje
Activiteitenkalender 2019
- blz. 12 Puzzelpagina
- blz. 13 Personalialia
- blz. 14 Vaste activiteiten

Busreis naar vier Alpenlanden



Onze reis naar vier Alpenlanden staat op de kaart. **Zondag 6 oktober** vertrekt onze bus via Neurenberg (stop) naar Ingolstadt (overnachting). Daarna nog naar Oostenrijk, Italië en Zwitserland om daarna via Neuschwanstein (stop) naar Stuttgart (overnachting) te reizen. De laatste dag via Wiesbaden (stop) terug naar Bladel waar we laat en vermoeid zullen arriveren. Tijdens de hele reis worden we begeleid door een gids die onze busreis heeft voorbereid.

Voor de deelnemers: Zorg op tijd aanwezig te zijn want de bus moet stipt om 06.30 uur vertrekken.

Zorg voor goede zin en een vrolijk humeur.



Overleden

- 1 aug. A. (Jaan) Freriks-van Gorp 94 jaar
3 aug. W. (Wilhelmina) Schenning-Wieskamp 84 jaar
13 aug. J.G.A. (Jan) Mutsaers 73 jaar
20 aug. T. (Truus) Koelemans-Scherpenisse 85 jaar



WELKOM nieuwe leden

Dhr. F.T.G. (Frans) Laarakker
Dhr. A.P.G.L. (Toon) Hendriks
Mevr. C.A.M. (Caroline) Hendriks-Penson
Mevr. A.M.S. (Ank) Kaptheijns-van Beers
Mevr. V.C.M. (Vera) van der Ham
Mevr. J. (Jacqueline) Jeucken-Nillisen
Mevr. A. (Alda) van Gestel-Baselmans
Mevr. M. (Maria) van Lippen-Wouters

Uit eten met

Seniorenvereniging Bladel



Op woensdag 16 oktober gaan we uit eten bij restaurant De Zevenster van de Floriaan, Wielewaal 10, 5531 LJ Bladel. Let op: normaal gesproken kan men zich opgeven op de zaterdag vóór het etentje. De leveranties van ingrediënten voor het eten verlopen bij dit restaurant echter anders. Vandaar inschrijven op woensdag 9 oktober tussen 11.00 en 12.00 uur in De Schouw. De kosten zijn € 17,00 p.p. Wij hopen weer op een grote opkomst, zeker bij dit 'nieuwe' restaurant. Wij wensen u allen een gezellige en smakelijke maaltijd toe. De volgende keer gaan we op dinsdag 19 en woensdag 20 november uit eten bij: 'Bij Ons', Markt 1, 5531 BA Bladel Toon Daniëls, Joke Schellekens en Ria Verspeek.

Merci

Ik wil jullie van harte bedanken voor de fijne fruitmand die ik heb mogen ontvangen.

Peter Clasquin



Ik wil jullie bedanken voor de fruitschaal die ik heb mogen ontvangen van de Seniorenvereniging na mijn verblijf in het ziekenhuis.

Toos Dirx

Bladel Remembers R.I.P. 1940-1949

C.P. v.d. Ende
W.A.M. Jansen
J. Wouters

<i>Gemeente Bladel</i>	<i>Geen inwoners van Bladel</i>
Aarts F.	Difalco Guy L.
Broekhuijsen H.M.	Dominic Ralph J.
Ermes Th. W.	Findley J.A.
Flipse W.K.	Gilmore C.W.
Freericks J.C.M.	Golden W.F.
v.d. Heijden F.A.	Lehr Ralph E.
Hooijen J.	Peterson Edw. J.
Hooijen M.U.	Rice J.B.
Kok J.J.	Thomas Robert V.H.
De Leest C.	Seibel T.J.
Seuntjens C.J.T.	Snelling F.L.
Spliethof B.J.	Tappe H.
Spliethof G.A.	Uhlenbrock Ph.
Spliethof W.	White Harvey
Van de Ven J.C.	Two unknown soldiers
Van de Ven N.	
Wouters L.P.	

In september 2019 vieren we dat Bladel 75 jaar geleden werd bevrijd. De oorlog begon op vrijdag 10 mei 1940 's morgens om 5 uur. Op 22 september 1944 werd Bladel door de Engelsen bevrijd. Bladel bleef met de bevrijding ongeveer vier weken in het vuur van granaten.

Al vóór de oorlog was het comité 'Bladel Vooruit' gevormd. Dit comité bestond uit Jan Verhoeven, Jos Smets en Theo Heuveling. Van dit comité kwam het idee om een monument te maken. Dit monument is op 3 mei 1947 in het bijzijn van burgemeester Goossens, gemeenteraadsleden, kerkelijke overheden en fanfare L'Union aangeboden aan de gehele Bladelse bevolking. Het monument werd geplaatst in het Bladels Bosch bij het weiland van Spliethof, waar het eerste vliegtuig gevallen is. Later is dit monumentje afgebroken en vervangen door een nieuw.

U vindt het huidige monument aan de Neterselseweg net voorbij de afslag naar Het Bosch op de grens van Bladel en Netersel.

Onderstaand een korte omschrijving van de omstandigheden van het overlijden van deze personen.

Op zondag 17 september 1944 (het begin van de slag om Arnhem) werden er door de Duitsers boven Bladel twee vliegtuigen neergehaald. De inzittenden trachtten hun leven te redden door met een parachute uit de vliegtuigen te springen, maar de Duitsers

kwamen in actie en de mannen werden in de lucht doodgeschoten. In totaal sneuvelde er zestien parachutisten en vliegeniers. Hun namen waren: Guy Difalco, Ralph Dominic, Joseph Findley, Charles Gilmore, William Golden, Ralph Lehr, Edward Peterson, James Rice, Robert Thomas, Thomas Seibel, Forrest Snelling, H. Tappe, Philip Uhlenbrock en Harvey White.

Alsmede de twee onbekende soldaten die zeer waarschijnlijk Joseph Cervo en John Burke zijn geweest.

Op 22 september 1944 vond de executie plaats van twee jongemannen, die ondergedoken waren bij de familie Herman Tenbült te Bladel (richting Hapertse molen). Hun namen Willem Flipse en Hans Freericks. Waarschijnlijk zijn Hans en Willem betrapt bij het onderzoeken van een kapotgeschoten Britse carrier, waarin zij handgranaten en wapens hadden gevonden. De twee verzetslieden werden in schuttersputten begraven. De plaats van de executie was gelegen op de Kroonvenseheide, langs de weg Bladel-Postel. U vindt een monument langs deze weg net voorbij de tweede zandweg na de zuidelijke afslag naar de visvijver.

Fons van der Heijden uit Netersel verleende hulp aan parachutisten. Hij werd op woensdag 20 september 1944 om 8 uur 's morgens door enkele Duitsers op straat aangehouden en meegevoerd. De Duitsers ondervroegen hem en dreigden hem dood te schieten als hij niet binnen een half uur toegaf dat hij Engelsen in huis had gehad. Intussen waren ook anderen, waaronder de vrouw van Fons, door de Duitsers meegenomen. Misschien dat Fons dacht dat alles verraden was en de Duitsers alles gevonden hadden. Wat ook de reden was, hij bekende dat hij drie Amerikanen had geholpen en weggebracht. Na deze bekentenis werd Fons door enkele Duitsers weggeleid. Bij een akker aan de rand van het dorp gekomen werd hem bevolen voor hen uit te gaan. Enige tientallen meters van de weg schoten ze hem in de rug, lieten hem liggen en verdwenen.

De overige door oorlogsomstandigheden overleden burgerleden uit onze gemeenschap:

- 1 F. Aarts, overleden op 26 september 1944. Frans werd in huis door een granaat getroffen.
- 2 H.M. Broekhuizen, overleden op 23 september 1944. Hein werd door de Duitsers van het platte dak bij de schoolzolder van het R.K. Liefdesgesticht geschoten.

- 3 Th. W. Ermes, overleden op 23 september 1944. Wilhelmus werd op straat door een granaat gedood.
- 4 Joh. (Joanna) Hooijen, overleden te Netersel op 22 september 1944. Zij werd in de schuilkelder door een granaat gedood.
- 5 M.B. (Maria) Hooijen, overleden te Netersel op 22 september 1944. Zij werd in de schuilkelder door een granaat gedood.
- 6 J.J. (Jan) Kok, overleden op 17 september 1944. Jan kwam om bij het neerstorten van een brandend vliegtuig in 't Bladels Bosch.
- 7 C.M. (Corrie) de Leest, overleden op 19 september 1944. Zij kwam in Eindhoven bij een bombardement om het leven. Zij was dienstmeisje bij van Hout-Vervegaard in Eindhoven.
- 8 C.J.T. (Corrie) Seuntjens, overleden op 26 september 1944. Zij werd door een granaat, die bij Trommelen insloeg, gedood.
- 9 J.C. (Kees) v.d. Ven, overleden te Netersel op zondag 24 september 1944. Hij werd door een granaatscherf getroffen.
- 10 N. (Klaas) v.d. Ven, overleden te Netersel op zondag 24 september 1944. Hij werd op weg naar de schuilkelder door een kogel gedood.

Constant (Stannie) van den Ende was een van de 300.000 Nederlandse soldaten, die werden gelegerd aan de grenzen met België, Duitsland en aan de kust of bij strategische punten. Stannie stuurde in mei 1940 een kaart vanuit Zeeland naar zijn familie in Bladel. Het is het laatste persoonlijke levensteken dat zij van hem hebben ontvangen. Hij is, samen met twee vrienden, naar Duinkerken gegaan en aan boord gestapt van het stoomschip SS Pavon met bestemming Cherbourg. Hij zat tussen zijn vrienden tijdens een bomaanval waarbij het schip werd getroffen. Zijn vrienden hebben hem niet meer gezien. De familie v.d. Ende heeft via het Rode Kruis in alle ziekenhuizen in Frankrijk en Engeland geïnformeerd of Stannie daar ergens verbleef. Maar helaas zonder resultaat. Stannie is officieel vermist sinds mei 1940.

Louis Wouters uit 'Den Houw' was knecht bij Goof van de Nieuwegiessen op Ten Vorsel. Hij ging met paard en kar zand rijden. Toen Louis met de zwaar beladen kar op weg naar de woning van zijn baas reed kwam het wiel van de kar op een landmijn terecht. Door dit toeval kwam Louis Wouters om het leven.

De familie Spliethof vierde op 17 september 1944 de verjaardag van hun dochter Grada. Ze stonden voor de boerderij, beschut onder bomen, met z'n allen het schouwspel van het

overvliegen van de Amerikaanse luchtlandingstroepen gade te slaan. Terwijl ze zo stonden te kijken kwam er plotseling uit de richting Helleneind, laag aanvliegend, een transportvliegtuig recht op hun boerderij af. Vader, moeder, Grada, Piet van Gool en Hein vluchtten het huis in. Mien, Gerrit en Bernhard samen met Jan Kok liepen richting schop (schuur). De sleepkabel nam de elektrische bovenleiding mee. Het vliegtuig maakte een buiteling vlak voor de schop, waar de vier laatstgenoemden naar toe gevlucht waren. Bernhard werd door een vleugel geraakt en lag dood bij het keldergat van het huis. Mien, Gerrit en Jan moeten in de schuur op slag dood zijn geweest. De overige familieleden konden niets anders doen dan de doden bergen.

W.A.M. Wout Jansen, overleden op 7 september 1948. Hij was in dienst van het vaderland toen hij sneuvelde in Djipang op Java in Indonesië. Hij was aanvankelijk begraven in Tegal bij Malang op Java. Hij werd herbegraven in Semarang, eveneens op Java. Bron: Postduivenvereniging De Arkduif 100 jaar. Josephus Jos Wouters, overleden op 19 maart 1949. Hij was in dienst van het vaderland toen hij sneuvelde in Wlingi bij Soerabaja op Java in Indonesië.

Ter gelegenheid van de herdenking van 75 jaar bevrijding maakten we een opsomming ter gedachtenis aan hen die voor ons vielen en vermeld staan op het monument aan de Neterselseweg.

Bron: Het boek Oorlogsherinneringen Bladel Netersel 1940-1945, een uitgave van de Heemkundige Kring Pladella Villa Bladel en Netersel onder redactie van werkgroep W.O. II. Bladel, 1994.

De redactie roept onze leden op om hun oorlogsverhalen op schrift te stellen en met ons te delen. Uw verhalen zien we graag tegemoet.

De redactie

Oktoberbedevaart naar de Weebosch

Ter ere van de H. Gerardus Majella is er van 13 tot 20 oktober gelegenheid om ter bedevaart te gaan.

Kerk H. Gerardus Majella, Weebosch 73, 5571 LW Bergeijk.



Website: www.parochiebernardus.nl



Herdenking 75 jaar Bevrijding

Lezing : De pilotenlijn

Dit jaar zijn er veel evenementen, musea en lezingen, die 75 jaar Bevrijding herdenken. Ook Seniorenenvereniging Bladel heeft een mooie lezing voor u op donderdag 26 september georganiseerd. Een mooie interessante avond over de ontsnappingsroute voor piloten in het nabij gelegen Landgoed De Utrecht en omstreken.



De man, die hier alles over weet, is Ad van Rijswijk. Hij neemt ons mee naar de oorlogstijd over de gebeurtenissen en de helden, die zich met gevaar voor eigen leven, hiervoor hebben ingezet.

Een fijne verteller, die alle in en outs kent van deze vluchtwegen en zich al meer dan 34 jaar hierin heeft verdiept en nog steeds in archieven graaft naar gegevens, verhalen en foto's om het zo compleet mogelijk te maken.



Mis deze avond niet!

Iedereen is welkom, leden en niet-leden.

Entree: gratis

Koffie/thee: 50 cent per consumptie

Graag even opgeven in verband met het klaarzetten van het aantal zitplaatsen, maar niet verplicht.

Op de dag zelf kunt u nog beslissen om te komen luisteren in De Schouw.

Emmaplein 2, 5531HM Bladel

Oproep workshops najaar 2019

Bij deze wil ik u er op attenderen, dat voor de workshops die dit najaar worden gehouden nog plaats is om in te schrijven.

Wanneer u zich alsnog wilt opgeven dan kunt u dit doen via de link die u vindt op de site van de seniorenenvereniging of maak gebruik van het opgegeven mailadres van Hugo Duran. Op deze wijze krijgt u ook een bevestiging van inschrijving van mij. In ieder geval, uw naam, adres, mailadres en gebruikt systeem (Android of iOS) dient te worden vermeld. In de eerste week van oktober krijgt u te horen of de workshop(s), waar u zich voor ingeschreven heeft, doorgaan of worden geannuleerd. Deze oproep is geplaatst omdat de 3 docenten in de septembermaand uithuizig zijn.

hugoduran.hd@gmail.com

Tot ziens in het leslokaal, Hugo Duran



Uitnodiging muziekmiddag voor senioren

Op zaterdag 2 november 2019 organiseert Rotaryclub Bladel, Reusel - De Mierden weer een muziekmiddag voor ouderen in de aula van het Pius X - College te Bladel.

Dit jaar wordt de muziek verzorgd door de Parelmuzikanten. Een orkest dat kleurrijke muziek verzorgt en in 2017 voor heel veel vrolijkheid heeft gezorgd tijdens onze jaarlijkse muziekmiddag. De Parelmuzikanten staan garant voor een vermakelijke middag.

Er is voor onze gasten gratis koffie en thee met iets lekkers en in de pauze komen we langs met hapjes en drankjes. Aan de middag zijn geen kosten verbonden. Wel organiseren we in de pauze een loterij met mooie prijzen. De lootjes worden voor € 1,50 per stuk voor aanvang van het optreden verkocht. De opbrengst gaat naar onze goede doelenpot.

De zaal gaat om 13.00 uur open en de muziekmiddag begint om 13.30 uur.

Toegangskarten kunt u bestellen bij Henk Heesterbeek, tel. 384186.

De Zomeractiviteiten in Bladel

Week 3

Gelukkig waren de weergoden ons deze week goed gezind. Alles is normaal doorgegaan. De negen activiteiten trokken 150 deelnemers. Wederom een bewijs dat de organisatie goed weet in welke richting de wensen van de senioren gaan.

Voor de lichaamsbeweging waren Tai Chi en een introductiesessie Fitness aan de orde. De mindermobielen zijn met de scootmobiel vanuit Bladel naar de Tinteltuinen in Eersel geweest en hebben daar heerlijk geluncht. Er is nog steeds veel belangstelling voor alles wat met de Tweede Wereldoorlog te maken heeft. We gingen met dertig personen naar het Oorlogsmuseum in Overloon.

Nieuw in ons aanbod was het bezoek aan de Escargotskwekerij in Reusel. Het was het een onderdeel van een fietstocht van ongeveer 35 kilometer. Voor creativiteit zijn er bij de zomeractiviteiten steeds tal van mogelijkheden. Deze week stonden schilderen, glasbewerken en creatief omgaan met bijenwas op het programma

Het is een traditie dat er afgesloten wordt met een wijnproeverij. Dat die activiteit altijd succesvol is, daar zal niemand aan twifelen.

Het team heeft er weer alles aan gedaan om de thuisblijvers mooie ontspanning te geven. De uitgestelde activiteiten, te weten de dagtocht naar Den Haag, het bezoek aan het museum De Vier Quartieren en het bezoek aan de zorgboerderij liggen nog in het verschiet. De zomeractiviteiten kende een kleine acht honderd deelnemers.

Prima gedaan vrijwilligers. ***Dank u wel!***



De duim omhoog

De werkgroep Zomeractiviteiten verdient een pluim.

Er waren weer hele mooie, zinvolle en interessante activiteiten. Veel mensen hebben er hele ontspannende uren aan beleefd. Dank jullie wel !

Anneke van Bommel



van de Schakel

Gerrit Soontiëns, 75 jaar geleden ooggetuige van de bevrijding van Bladel



*75 jaar bevrijding!
Er is de afgelopen tijd
al op veel manieren
naar teruggekeken. De
media stonden en
staan nog regelmatig
stil bij het militaire
aspect van de
bevrijding.
Die begon in Noord-
Brabant op 17
september 1944 met de
operatie Market Garden
en was nagenoeg*

*voltooid op 9 november van dat jaar.
In de Kempen duurde het korter. Na wat
inleidende schermutselingen, met name aan de
grens, begon de strijd hier op zondag 17
september en duurde tot 28 oktober.*

Nadat Eersel, Duizel en Hapert bevrijd waren, besloot het Britse commando om op vrijdag 22 september, 's morgens om een uur of zeven, de aanval op Bladel in te zetten. De startlijn vormde de beek de Grote Beerze, die de grens vormde tussen Hapert en Bladel. Op verschillende plaatsen staken de Engelsen deze beek over. Ze kwamen daarbij op tamelijk open terrein terecht, doordat door ontginningen dit gebied er nogal kaal bij lag. En omdat de bruggen kapot waren, werden de Engelsen nauwelijks ondersteund door gevechtswagens. De Duitsers op hun beurt hadden zich op verschillende plaatsen ingegraven en het gevolg was enkele uren verbeterd strijd, waarbij de strijdende partijen soms niet meer dan dertig meter van elkaar af lagen.

Door het leggen van een dam konden gaandeweg de eerste gevechtswagens oversteken en dit vormde een welkome versterking voor de vechtende geallieerden. Rond de middag waren de Engelsen bij de kerk en was het grootste deel van Bladel vrij. Dat gold echter niet voor de laatste vijfhonderd meter van het dorp richting Reusel. Dit werd

een aantal dagen een soort niemandsland, waar zich regelmatig Duitse patrouilles vertoonden om te zien hoe het met het Engelse front stond. In dit gebied woonde op een boerderij in de Bleijenhoek Gerrit Soontiëns (*1919), samen met zijn broers Nico en Jan en hun ouders.

Gerrit was bij de ouderlijke woning al voor de oorlog een groentezaak gestart. Op het land werd de groente geteeld en in een provisorisch winkeltje en door te venten werden de producten door hem aan de man gebracht. Dat gebeurde ook in de oorlog zo, waarbij hij tot zijn klanten enkele Duitse legereenheden mocht rekenen.

Een bekende verschijning was Gerrit eveneens bij de Karel I-fabrieken in Reusel, waar hij tijdens de middagpauze altijd met fruit en vis aanwezig was.

Soontiëns had vanwege zijn werk bij de voedselvoorziening de beschikking over een 'Ausweis', maar dat wilde soms nog wel eens voor problemen zorgen.

"Op een keer was er hier vlak bij huis een controle door een Duitse SS'er. Die bleek zijn twijfels te hebben of hij wel met de juiste persoon te maken had. Ik had namelijk mijn snor laten staan en de man eiste dat die er eerst afgehaald werd. Ik moest met hem mee en zij aan zij fietsten we naar het dorp. Bij kapper Wijnen sprongen we van de fiets en gingen naar binnen. Hoewel het er druk was, gebood de Duitser me meteen te gaan zitten en werd mijn snor verwijderd. Toen was hij blijkbaar overtuigd, want ik kon mijn weg vervolgen.

Omdat ik in Eindhoven groente moest gaan halen, reed ik gewoon verder. Maar mijn overburen hadden gezien dat ik door een Duitser meegenomen was. Ze hebben tot mijn thuiskomst heel wat afgebeden. Mijn ouders waren niet zo ongerust. "Oh, die komt wel weer terug", was de laconieke reactie van mijn moeder geweest."

"Op zondag 17 september, bij het overkomen van de vliegtuigen richting Son, stortte er een vliegtuig brandend neer in de Bleijenhoek, net over de beek de Raamloop. Wij zagen dat gebeuren en we hielden nauwlettend de piloten in het oog die aan hun parachutes naar beneden kwamen. Eentje landde er net langs de melkfabriek, die een vierhonderd meter van ons vandaan stond. Toen we daar aankwamen, was hij echter verdwenen. Een andere zagen we ook neerkomen, maar Duitse soldaten

waren eerder ter plekke en namen de man gevangen.

Twee dagen later, dat was dus op dinsdag 19 september, ging onze Nico hooi breken in een weiland van ons. Plotseling stootte hij daar op een piloot, die zich eronder verborgen had. Met handen en voeten legde mijn broer uit dat hij 's avonds terug zou komen. Toen het donker was, hebben onze Jan en ik de Amerikaanse piloot gehaald en meegenomen naar ons huis. Achter in onze tuin was onder een mutserdmijt een schuilkamer en daar verborgen we hem. Hij heeft er vier dagen gezeten tot we hem op vrijdag 22 september aan de Engelsen konden overdragen. Ons eten was hem blijkbaar slecht bevallen, want hij was ziek en had veel overgegeven. Na de oorlog hebben we nog contact met hem gezocht. Het was ene Hunter uit Portland in Amerika, maar we hebben nooit meer een reactie gekregen. Ik ben die dagen trouwens ook nog naar zijn neergestorte vliegtuig gaan kijken, dat richting Hulsel was neergekomen. Daar zat nog de eerste piloot in, waar overigens alleen de romp nog maar van over was. Ik had het nummer van het vliegtuig genoteerd en 'onze' piloot bevestigde dat het om zijn vliegtuig ging. Zijn revolver hadden we hem destijds afgenomen en die heb ik al die jaren bewaard. In 1990 heb ik hem ingeleverd. Bij een ander neergestort vliegtuig in buurtschap 't Bosch richting Casteren zaten meer dodelijke slachtoffers. Die waren ze, toen ik ernaar ging kijken, net op een boerenwagen aan het leggen."

"Op woensdag 20 september stonden we hier met een paar man te kijken, toen de Duitsers twee personen bij een boerderij van een neef van me tegen de muur hadden staan. Dat was een paar honderd meter van waar wij ons bevonden. Ze waren klaar om te schieten, maar omdat zij zagen dat wij stonden te kijken, namen ze het tweetal weer mee. Het bleek om twee onderduikers te gaan die wat al te optimistisch te vroeg tevoorschijn waren gekomen en door de Duitsers waren gearresteerd. Het betrof de 18-jarige J. Freeriks en de 20-jarige W. Flipse. Ze zijn toen door de Duitsers meegenomen en later op de Postelsedijk terechtgesteld. Op die plaats is later een gedenkteken opgericht."

Toen de Engelsen na de inneming van Bladel op vrijdag 22 september hun frontlijn naar het eind van het dorp hadden opgeschoven, was de hoek waar Gerrit Soontiëns woonde, een gebied tussen het Duitse front en het Engelse.

Van beide zijden werd er soms gepatrouilleerd om zo van elkaar te weten of er veranderingen in de posities optraden. Vooral de Duitse patrouilles kwamen 's nachts vanuit Reusel regelmatig poolshoogte nemen.

Ook is het volgens Gerrit voorgekomen dat Duitsers rustig perziken liepen te plukken vlak bij hun huis en dat tweehonderd meter verder de Engelsen zich achter dikke bomen verscholen hielden. Door de onzekerheid wat er met dit gebied zou gaan gebeuren, vluchtten de meeste bewoners 's avonds achter de frontlijn. Gerrit Soontiëns wilde dat echter niet. Hij verkoos het om bij zijn bedrijf te blijven.



Een Engelse tank voor de woning van de familie Soontiëns.

"Door de ligging van het front hier is er een dag of elf heel wat afgeschoten op ons dorp. Tot de Duitsers zich op 3 oktober terugtrokken richting Tilburg. In Bladel was toen nauwelijks nog een ruit heel, hoewel er verder weinig schade was. Bij die beschietingen kwamen overigens nog wel enkele inwoners om het leven. Dat waren Corrie Seuntjens, pas 17 jaar, en een boerenknecht Theo Ermes uit de Peel.

Met vier man zijn we die eind september gaan begraven. De pastoor durfde toen vanwege de beschietingen niet buiten te komen en we hebben toen zelf een graf gedolven. Bij mijn thuiskomst kwamen net Engelsen terug uit de richting Reusel. Dat was echt niet menselijk meer als je die verslagen jongens zag. Die hadden daar enkele dagen en nachten gevochten. Met holle ogen van vermoeidheid, schrik en ellende sjokten ze richting de Markt. We hadden een bus melk, water en een kist perziken langs de weg gezet en daar maakten ze dankbaar gebruik van. Ik ben op een van die volgende dagen, dat was op 1 of 2 oktober, nog naar de melkfabriek gegaan. Het bleek dat daar de eerste opvang was van gewonden uit Reusel. Het was er



De Belg Jacky de Meester op de fiets en Gerrit Soontiëns.

behoorlijk druk met gewonde militairen en hospikken. De volgende dagen werden de gewonden door Rode Kruiswagens afgevoerd.”

Net na de bevrijding werd Gerrit Soontiëns oorlogsvrijwilliger. Zijn eenheid werd belast met onder meer het bewaken van de grens. In eerste instantie was het de grens met Reusel.

“Bij controle werden op een gegeven moment door onze jongens twee jonge Duitsers binnengebracht die een Engels uniform aanhadden en een rol draad meedroegen. Dat hadden ze waarschijnlijk gedaan om de indruk te wekken dat ze geallieerde verbindingsmensen waren. Ze waren al helemaal uit Frankrijk gekomen en probeerden zo naar hun vaderland terug te vluchten. Ze wilden vóór ‘Weihnachten’ thuis zijn. Maar het dragen van een uniform van de vijand was een oorlogsdad die onherroepelijk met de kogel bestraft zou worden. Ze werden die avond in een soort loods opgesloten. De deur kon je met een grendel alleen van buitenaf open krijgen. Die nacht was ik één van degenen die wacht moesten lopen. Ik kon het niet over mijn hart verkrijgen dat die twee jongens doodgeschoten zouden worden en met kloppend hart heb ik toen de grendel van de deur gehaald. De volgende dag waren de twee natuurlijk verdwenen.

Ik heb dit voorval eigenlijk nooit willen vertellen. Dat is nou voor de eerste keer.”

“Ik ben ook nog in Duitsland aan de grens, ter hoogte van Arnhem, gestationeerd geweest. Op 5 mei 1945 hebben we daar de bevrijding gevierd door al onze munitie te verschietsen. In november 1945 ben ik definitief thuisgekomen en heb ik mijn groentehandel weer voortgezet. Het werd tijd dat er weer eens verdiend werd!”

Bron: Het artikel ‘Melk en perziken voor verslagen Engelsen!’ publiceerde Ad van Gool op 24 oktober 1994 in Kempenland Info. Herpublicatie volgde op 24 september 2004 in Trompetter De Kempen.

Gerrit Soontiëns overleed op 23 juni 2007. Hij werd 88 jaar.

Ben Holleman



Van de bestuurstafel

SENIORENVERENIGING

— Bladel —

Rabo Clubsupport

(Voorheen Rabobank Clubkascampagne)

Verenigingen en stichtingen dragen bij aan de leefbaarheid van De Kempen. Om het verenigingsleven te ondersteunen, organiseert Rabobank De Kempen de Rabobank Clubsupport. Tijdens deze campagne mogen leden van Rabobank De Kempen hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op Seniorenvereniging Bladel worden uitgebracht, des te hoger wordt de financiële bijdrage.

Rabobank De Kempen stelt in 2019 een bedrag van € 270.000,00 ter beschikking.

Seniorenvereniging Bladel heeft zich ingeschreven voor de Rabo Clubsupport. Wij willen de bijdrage gebruiken voor de financiering van de gezellige middag voor onze oudste 200 leden.

Leden van de Rabobank ontvangen vlak voor de stemperiode, per post, een unieke code waarmee men kan stemmen.

Van vrijdag 27 september tot en met vrijdag 11 oktober 2019 kunt u via een stemsite uw stem uitbrengen op de verenigingen en/of stichtingen die u een warm hart toedraagt. Ieder lid ontvangt vijf stemmen, waarvan maximaal **twee**

stemmen op dezelfde vereniging mogen worden uitgebracht.

Het bestuur roept onze leden, die lid zijn van de Rabobank, op om **twee stemmen** op Seniorenvereniging Bladel uit te brengen. (Let op: Als men KBO Bladel ingeeft komen **die stemmen niet** op onze vereniging terecht.)

Leden die problemen hebben met het uitbrengen van hun stem (dit kan helaas alleen digitaal) kunnen contact opnemen met Henk Heesterbeek of Jac van der Aa. Deze personen kunnen u helpen bij het stemmen. Ook kunt u uw stemkaart deponeren in de brievenbus van De Schouw. Genoemde personen zorgen dan dat uw stem niet verloren gaat.

Let op: Naast Seniorenvereniging Bladel kunt u ook uw stem uitbrengen op: Stichting Cluster Senioren Bladel (gevestigd in Hapert) en KBO Kring gemeente Bladel (gevestigd in Hapert).

Het bestuur

Een oud gezegde!

Een oud spreekwoord luidt: Aan alles komt een eind!



Zoiets is ook gebeurd met onze vouwploeg, de vrijwilligers die elke maand tijd beschikbaar stellen om de Schakel, gedrukt door Sjef Wilting en Cor Swaans, in de juiste volgorde te vouwen zodat deze tegelijk met de ONS kan worden rondgebracht.

Op vrijdag 6 september, de dag dat eenieder de



Schakel in zijn/haar brievenbus heeft gekregen, hebben deze 'vouwers' voor de laatste keer hun werk gedaan. Iets wat ze sinds mensenheugenis hebben uitgevoerd.

Waarom de laatste keer? Deden ze dat niet goed meer? Niks is minder waar.

Waarom dan wel ?

Op de eerste plaats omdat onze huidige drukmachine toner gebruikt en bij dat drukproces komt fijnstof vrij. Vooral de drukkers en onze dansers van maandag en dinsdag ondervinden daar last van. Het wettelijk voorschrift is in deze: Breng de machine onder in een aparte ruimte en zorg daar ook nog eens voor goede afzuiging. Helaas was er in Den Herd geen goede ruimte te vinden.

Op de tweede plaats konden we in onze zoektocht naar een andere oplossing een goede deal sluiten met de heer Wouters (inwoner van Bladel) van Gielen Druk Print Webmedia. Die deal viel zo gunstig uit dat we zelfs iets goedkoper uit zijn dan het hele proces in eigen beheer uit te voeren. Hij levert de Schakel, kant en klaar, geniet en wel, aan.

Eigenlijk zou men kunnen spreken van een win-win situatie. Het fijnstofprobleem is opgelost en er ontstaat wat meer ruimte in De Schouw én we zijn nog wat goedkoper uit! De keerzijde van de medaille is dat we zo een groep vrijwilligers 'overbodig' hebben gemaakt. In een goed gesprek op vrijdag 30 augustus heeft de groep aangegeven dat zij hand en spandiensten wil blijven verlenen om de distributie van de Schakel zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij zijn daar heel blij mee. Een dikke dank-je-wel hiervoor.

Sjef en Cor blijven nog wel 'in dienst' omdat voor kleinere partijen kopieerwerk een semiprofessionele printer aangekocht zal gaan worden.

Het bestuur



Biljarten

SENIORENVERENIGING

— *Bladel* —

Biljartles

Een viertal leden van de werkgroep biljartruimte heeft zich bereid verklaard om aan iedereen die dit wil (m/v) biljartles te geven.

Om iedereen gelijke kansen te geven is het noodzakelijk dat u zich vooraf aanmeldt. Omdat er veel belangstelling is voor biljartles willen we op donderdagavond vier biljarts reserveren van 19.00 uur tot 21.00 uur. Ook willen we de groepen splitsen in aanvang om 19.00 uur en aanvang om 20.00 uur. Mochten er meer aanmeldingen komen dan zullen we een

wachtlijst gaan aanleggen. De kosten bedragen € 15,00 voor 10 lessen, te voldoen voor aanvang van de eerste les. Deelnemers zijn verplicht om zich tijdig af te melden bij Henk Duis. Indien men zich niet tijdig afmeldt wordt de les in mindering gebracht op het aantal beschikbare lessen.

Gasten worden verzocht zich te onthouden van commentaar en van goedbedoelde adviezen jegens de cursisten en de leden van de werkgroep. Bij het niet-nakomen van dit punt hebben leden van de werkgroep het recht om sancties op te leggen.

De biljartlessen beginnen weer in de loop van september. Hebt u belangstelling voor een biljartopleiding meldt u zich dan bij Henk Duis telefoon 06-52074011.

De vrijwilligers zijn Henk Duis, Martien van Gompel, Cees Veron en Toon Daniëls (Mariahofje) met als reserve Martien Braat.

Indien er leden zijn die geen gebruik meer maken van hun druppel dan vragen we hen vriendelijk om hun druppel weer in te leveren.

Op 19 september, van 9.00 tot 17.00 uur zal de biljarttruimte gesloten zijn. Op deze dag zullen er op alle vier de biljarts nieuwe lakens worden aangebracht.

Henk Heesterbeek

Uitnodiging lunchconcert Kempisch Senioren Orkest en de Pollepels



Na het succes van verleden jaar organiseert het

Kempisch Senioren Orkest samen met de Kookclub 'Samen aan tafel' of ook wel de Pollepels genoemd, op woensdag 2 oktober een lunchconcert in Gemeenschapshuis Den Tref te Hapert, Alexanderhof 7.

Zij bieden u een gevarieerd concert aan waarbij u tevens kunt genieten van een lunch.

Het concert begint om 10.30 uur, de zaal gaat om 10.15 uur open.

U kunt kaarten à € 7,50 afhalen bij Den Tref.

Ook kunt u online reserveren. Stuur hiervoor een mail naar: j.f.Vermeulen@gmail.com

en maak het bedrag over op IBAN: NL 55 RABO 0107516969 onder vermelding van lunchconcert. De entreebewijzen kunnen t/m 25 september afgehaald c.q. gereserveerd worden.

Het belooft een muzikale en bovenal gezellige morgen te worden en u bent van harte uitgenodigd.

Dus reageer snel want de plaatsen zijn beperkt.

Het bestuur en de leden van het Kempisch Senioren Orkest



Dagtocht naar de modeshow in Heinsberg-Kirchhoven, breifabriek Marcienne, Duitsland

wanneer 18 september

Herdenking 75 jaar bevrijding Lezing: De pilotenlijn

Plaats: De Schouw

Emmaplein 2, 5531HM Bladel

Aanvang: 19.30 uur

Datum: donderdag 26 september 2019

Opgeven: thearosch@gmail.com

Telefoon 06-51284739

Activiteitenkalender 2019

datum	activiteit
11 september	Dagtocht minder-mobiele leden
18 september	Dagtocht naar Heinsberg-Kirchhoven
26 september	Lezing: De pilotenlijn
5 oktober	Koersbaltoernooi Kring(en) Hapert
11 oktober	Seniorenmiddag 84+
11 oktober	Kring(en)kampioenschappen Jeu de Boules
26 en 27 oktober	Vorronden Kring(en)kampioenschappen driebanden
2 november	Muziekmiddag voor ouderen in de aula van de Pius X
2 november	Finales driebanden
6 november	Bonte Middag
20 november	Vrijwilligersavond
11 december	Groendecoratie Kerst
18 december	Kerst-/winterviering

Puzzelpagina

Oplossing vorige puzzel:

TONROND WAARAAN
 WIE GEZEL AAK
 K PAN LUB ABS V
 WE AAN I BOB TA
 ATOL ANDER IRAN
 RED VAT RAK UFO
 TRES KOLEN BLEU
 JY AAT U DAL LD
 E ALI ERA TOT S
 BIT SEKTE NOU
 STRODAK EVIDENT

Oplossing vorige boggles:

Alphen-Chaam - Baarle-Nassau
 Gemert-Bakel - Heeze-Leende

Winnaar vorige Prijs Boggle:

Johan Halman

Boggles

Start bij de omcirkelde letter en vind een Kempisch ven door steeds naar een naburige letter te gaan. Elke letter mag slechts een keer gebruikt worden.



Oplossing Boggles:

- 1 (9 letters)
- 2 (8 letters)
- 3 (7 letters)
- 4 (11 letters)

HORIZONTAAL:

1.vruchtendrank; Griekse letter 2.rivier op Sumatra; regeringsreglement 3.emmertje; onder andere 4.kerkgebruik; en anderen 5.opslagplaats; maanstand 6.deel van een kolenkachel; briefaanhef 7.landbouwwerktuig; eb of vloed 8.wier; uitroep van afkeer 9.sportief; ondernemingsraad 10.met name; watervogel.

VERTICAAL:

1.brancard; omroepvereniging; frequentiemodulatie 2.niet fatsoenlijk; vuur 3.het weten; treurdicht 4.oude Ital. munt; gedwee; roem 5.voor; verharde huid; bewijsstuk 6.afkomstig uit zeker Aziatisch land; Engelse lengtemaat.



Prijs Boggles

Seniorenvereniging Bladel verloot onder de inzenders van de juiste oplossing een gratis deelname voor twee personen aan onze activiteit: 'Uit eten met Seniorenvereniging Bladel'. Inleveren **vóór 28 september** in De Schouw.

Naam:

Adres:

Personalia

Bestuursleden

Voorzitter

Wim van Lieshout, Het Hofveld 14,
5531 GL Bladel tel. 382328
w.lieshout39@upcmail.nl

Vicevoorzitter/Secretaris

Henk Heesterbeek, Berschotten 2A,
5531 NW Bladel tel. 384186
HenkHeesterbeek@SeniorenverenigingBladel.nl

Penningmeester

Jac van der Aa, Dwarsstraat 2,
5531 CE Bladel tel. 06-51586555
j.aa6@upcmail.nl

Overige bestuursleden

Jan Evers tel. 384592
Corrie van der Kolk tel. 384354
Francy Stevens tel. 06-25038096
Marijke Velthuijzen tel. 06-51127880
Thea Rosch tel. 06-51284739
Piet Hendriks tel. 385061

Ledenadministratie - Opzegging lidmaatschap

Gaat u verhuizen?

A.u.b. tijdig doorgeven aan
Henk van Winkel tel. 360700

Ledenwerving

Francy Stevens tel. 06-25038096
Jos Leermakers tel. 385035

Redactie Schakel en Website

Henk Heesterbeek tel. 384186

Werkgroep Algemene Activiteiten

Corrie van der Kolk tel. 384354
cpals44@hotmail.com

Werkgroep Biljarten

Henk Heesterbeek, coördinator tel. 384186
Toon Daniëls, beheerder tel. 06-33635356

Werkgroep Scholing en Vorming

Jan Evers tel. 384592
j.evers50@chello.nl

Werkgroep Zomeractiviteiten

Thea Rosch tel. 06-51284739
thearosch@gmail.com

Klussendienst

Gust van de Put tel. 381031
(Tussen 9.00 uur en 12.00 uur op di./wo./do.)

Vervoersdienst

Elly Spijker tel. 06-50851993 of 382971

PC Hulpdienst

Hugo Duran tel. 591515
b.g.g.: Henk van Winkel tel. 360700

Beheerders

Louis Wouters ma/di/do tel. 384311
Henk Ansems ma/di/do tel. 384469
Walter Wouters, huismeester 06-20977357

Gastvrouwen/heren

Rita van den Oetelaar tel. 383540
Maria Groenen tel. 844145

Winterdienst/boodschappendienst

Miet van Steensel tel. 383086

Uit eten met Seniorenvereniging Bladel

Toon Daniëls tel. 06-33635356
Joke Schellekens tel. 06-16465318
Ria Verspeek tel. 06-11422011

Bezoekgroep

Corrie Spoelstra tel. 385334
corriespoelstra@gmail.com

Rouw/jubilea

Francy Stevens tel. 06-25038096
Jos Leermakers tel. 385035

Attentie

Kent u iemand die 5 dagen in het ziekenhuis
heeft gelegen en pas ontslagen is?
A.u.b. doorgeven aan
Harrie van Avendonk tel. 387656

Toneel

Nell Lavrijsen tel. 06-11116929
Ria de Punder tel. 681676

Vertrouwenspersoon

Marcel Houben tel. 383310

Bezorgklachten Schakel: Francy Stevens

FrancyStevens@SeniorenverenigingBladel.nl

Belangenbehartiging

Ouderenadviseurs

Deze worden gefaciliteerd door Senioren-
vereniging Bladel maar werken onafhankelijk.
Wim Spijker tel. 382971
Mariet Verdaat tel. 382919
Adri Stevens tel. 06-46141517
Piet Hendriks tel. 385061
Giel Verbeek tel. 381172

Cliëntondersteuners WMO

Mariet Verdaat tel. 382919
Piet Hendriks tel. 385061
Giel Verbeek tel. 381172

Thuisadministrateurs

Piet Hendriks tel. 385061
Arno Lablans tel. 383664

Belastinginvullers namens KBO-Brabant

Cor van Pelt tel. 384103
Arno Lablans tel. 383664
Ton Heesterbeek tel. 384210

VASTE ACTIVITEITEN

Biljarten in D'n Opstoot			contactpersonen	tel.nr.
Elke dag van 9.00 tot 21.00 uur			Henk Heesterbeek	384186
(Voorheen Praktijkschool, Burgemeester Goossensstraat 48)			Toon Daniëls	384573
Indoor-jeu de boules 't Butje			Cor van den Heuvel	06-27577274
Maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur			Toon Daniëls	06-33635356
(Voorheen Praktijkschool, Burgemeester Goossensstraat 48)				
maandag				
volksdansen	09.00 – 11.15 uur	De Schouw	Rita van den Oetelaar	383540
zangkoor	13.00 – 14.15 uur	De Schouw	Anneke Strik	381870
hobbyclub	14.00 – 16.00 uur	D'n Durloop	Manon Smeets	06-12790411
kaarten	14.25 – 17.00 uur	De Schouw	Geert Peskens	382804
linedance	19.00 – 21.00 uur	De Schouw	Rita van den Oetelaar	383540
dinsdag				
koersbal	09.45 – 11.30 uur	Den Herd, Sniederszaal	Henk Adriaansen	384446
fietsen	13.00 – 17.00 uur	Vertrek bij De Schouw	Cor van den Heuvel	06-27577274
			Frits Penson	06-46343132
tekenen/schilderen	13.30 – 16.00 uur	Tussenzaal	Nellie Hendrikk	385939
stoelgym	13.45 – 14.45 uur	De Schouw	Rob Verhoeven	381007
gymnastiek	15.00 – 16.00 uur	Den Herd, Sniederszaal	Francy Stevens	06-25038096
linedance	19.00 – 21.00 uur	De Schouw	Rita van den Oetelaar	383540
woensdag				
wandelen	09.00 – 12.00 uur	Vertrek per auto bij De Schouw	Jeanne Hendriks	385061
jeu de boules	10.00 – 12.00 uur	De Schouw	Piet Veron	384373
			Janus Vermeulen	384561
yoga	10.45 – 11.45 uur	Gagel 8c Hooge Mierde	Nellie Hendrikk	385939
Soos (oktober t/m april)	14.00 – 16.00 uur	De Schouw	Sjef Wilting	06-12272931
donderdag				
gymnastiek	09.00 – 10.00 uur	Den Herd, Sniederszaal	Francy Stevens	06-25038096
gymnastiek	10.00 – 11.00 uur	Den Herd, Sniederszaal	Francy Stevens	06-25038096
gymnastiek	11.00 – 12.00 uur	Den Herd, Sniederszaal	Francy Stevens	06-25038096
yoga	11.15 – 12.15 uur	De Schouw	Nellie Hendrikk	385939
fietsen	13.00 – 17.00 uur	Vertrek bij De Schouw	Cor van den Heuvel	06-27577274
			Frits Penson	06-46343132
watergymnastiek	13.45 – 14.30 uur	Zwembad Bladel	secretariaat	387003
vrijdag				
tai chi	09.00 – 10.00 uur	De Schouw	Toos Kneefel	384470
jeu de boules	10.00 – 12.00 uur	De Schouw	Piet Veron	384373
			Janus Vermeulen	384561
watergymnastiek	11.15 – 12.00 uur	Zwembad Bladel	secretariaat	387003
watergymnastiek	13.00 – 13.45 uur	Zwembad Bladel	secretariaat	387003
overige activiteiten				
kienen donderdag				
3 oktober	13.30 - 16.00 uur	De Schouw	Maria Groenen	844145

Openingstijden PC-Doe Mee Centrum Bladel:

Alleen op afspraak is er begeleiding op dinsdag van 15.00 - 16.30 uur door Hugo Duran, tel. 591515 en op woensdag van 14.00 - 16.30 uur door Henk van Winkel, tel. 360700