

SCHAKEL

Ledenblad van



SENIORENVERENIGING

— *Bladel* —

28e jaargang nr. 1

januari 2023

De Schouw Emmaplein 2
5531 HM Bladel tel. 380433

Website:
seniorenverenigingbladel.nl

schakel@seniorenverenigingbladel.nl

Uiterste inleverdatum kopij:
zaterdag 14 januari



Kerststal Hapert

Zalig Kerstfeest
en een gelukkig Nieuwjaar



Redactieadres: De Schouw
Emmaplein 2, 5531 HM Bladel
Rek.nr. NL06RABO0107500876
Contributie: € 25,00 p.p. per jaar

Inhoud

- blz. 1 Kerststal Hapert
(foto: van Facebook)
- blz. 2 Colofon
Inhoud
Kienen
Familieberichten
Dankbetuiging
Uit eten met Seniorenenvereniging Bladel
- blz.3 Van de bestuurstafel
Waarom ik ga stoppen?
- blz. 4 Belangrijk bericht over de contributie
voor 2023
Kerstgedachte
- blz. 5 Ans van Gerwen stelt zich voor
De muur in De Schouw is weer gevuld
Activiteitenkalender 2023
- blz. 6 Jeu de boules
Advertentie Gielen
Komische muziekmiddag gepresenteerd
door Kees Bos
- blz. 7 Seniorenzittingsavond 2023
Toos Kneefel zet streep onder
commissiewerk
- blz. 8 Contactpersoon in de schijnwerper
- blz. 10 Ouderenconsulent Loes Beekman
Rouwen doen we samen in 2023
- blz. 11 Nederlandse spreekwoorden en gezegden
- blz. 12 De zwarte koning
- blz. 13 Puzzelpagina
- blz. 14 Personalia
- blz. 15 Vaste activiteiten
- blz. 16 Fotocollage van kerststalletjes van
Anneke van Bommel
(foto's: Toon Hendriks)

Kienen

Seniorenenvereniging Bladel organiseert op donderdag 5 januari 2023 een kienmiddag. Deze wordt gehouden van 13.30 tot ongeveer 16.00 uur in De Schouw, Emmaplein 2 in Bladel. U kunt voor informatie contact opnemen met Marij Jansen, tel. 06-29183248. Iedereen is van harte welkom.



Overledenen

27 okt. Jan Tenbült	84 jaar
29 okt. Ans van der Molen-Peters	83 jaar
19 nov. Jan Schoofs	90 jaar
27 nov. Ricus Jacobs	68 jaar

Nieuwe leden

Ciska Michiels
Jet Janssen
Niek Roijmans
Margo Roijmans-Wouters
Lisette Michiels
Nora Jansen




Na een verblijf van 4 weken in het ziekenhuis en in een revalidatiecentrum was de fruitmand die Toon kwam brengen een welkome opsteker. Hartelijk dank hiervoor.
Annie Vermeulen

Uit eten met

Seniorenenvereniging Bladel

We gaan in het nieuwe jaar 2023 uit eten bij onze nieuwkomer het Cultureel Centrum Den Herd, Bladel. Datum: 11 januari, aanvang 17.30 uur.



Als u mee wilt gaan en u hebt nog niet betaald dan kunt u dat doen tot zaterdag 7 januari 12.00 uur per telefoon.

Kosten bedragen € 18,50; s.v.p. graag gepast betalen.

Afmelden kan alleen tot uiterlijk zaterdag 7 januari 12.00 uur; dit om moeilijkheden te voorkomen.

A. Daniëls, telefoon 06-33635356,
Dr. Cramerstraat 39.

Joke Schellekens, tel 06-16465318,
Heeleind 39.

Fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar en een vreugdevol en gezond 2023 toegewenst namens de restaurantcommissie.

Joke en Toon

Van de bestuurstafel

Onze vereniging telt ongeveer 130 vrijwilligers die soms meerdere functies of taken uitvoeren. Net voor de kerst heeft het bestuur ze uitgenodigd voor een kopje koffie of thee met iets lekkers en allen bedankt voor hun inzet in het afgelopen jaar. Ook hebben de vrijwilligers als dank een kleine kerst attentie gekregen.

De verbouwing en gedeeltelijke nieuwbouw van het Rabopand tot een nieuw gemeenschapshuis gaat van start in het voorjaar van 2023. De gemeente heeft hiervoor een overeenkomst gesloten met bouwbedrijf Moeskops.

Eind november heeft het bestuur overleg gevoerd met een vertegenwoordiger van de gemeente, het bestuur van Den Herd en overige primaat- en hoofdgebruikers omtrent het gebruik van diverse ruimtes in het nieuwe gebouw. Maarten van Nuenen van Laride begeleidt het proces om te komen tot goede afspraken en verdeling van de exploitatiekosten, binnen de kaders die eerder door de gemeenteraad zijn vastgesteld.

Het bestuur worstelt nog steeds met de bezetting van de functie penningmeester. Enkele taken zijn wel overgenomen door vrijwilligers, maar de belangrijkste man/vrouw ontbreekt nog. Daarom wordt de functie tijdelijk waargenomen door de voorzitter.

Om de administratieve druk te verminderen hebben we de afgelopen maand alle leden waarvan we de contributie nog niet automatisch kunnen incasseren aangeschreven met het verzoek een machtiging te verlenen. Het bijhouden van deelnemers aan diverse activiteiten leidt vaak tot misverstanden. Daarom verzoeken wij iedereen zich, na twee proefbijeentkomsten, schriftelijk (kan ook digitaal via de website) **aan te melden** voor deelname aan een wekelijkse activiteit. Dit geldt natuurlijk niet voor de huidige deelnemers. Als u niet meer kunt of wilt deelnemen dan dient u zich schriftelijk (of digitaal) **af te melden**. Hiervoor kunt u de formulieren gebruiken die in de hal van De Schouw te vinden zijn. Deze formulieren komen ook beschikbaar via de website. Wij hopen op deze manier de administratie beter op orde te kunnen houden en rekenen op uw medewerking.

De nieuwe folder met regels, afspraken en kosten van de **vervoersdienst** kunt u ook vinden in de hal van de Schouw.

Het bestuur streeft ernaar betalingen steeds meer digitaal (pin of incasso) te laten verlopen. Een eerste belangrijke stap hiervoor is gezet in ons biljartcentrum D'n Opstoot. De betalingen voor de biljartklokken kunnen vanaf nu uitsluitend contactloos gedaan worden met bankpas, creditkaart of telefoon. De contactloze betaalunit is centraal in de biljartruimte gemonteerd. Voor de koffieautomaat moet nog wel muntgeld gebruikt worden. We bedanken Martien van Gompel voor de vele uren die hij besteedde aan het monteren en in werking zetten van het hele systeem.

Het bestuur

Waarom ik ga stoppen?

Dit jaar, voor de jaarvergadering van onze vereniging, hebben zowel Henk Heesterbeek als Jac van der Aa te kennen gegeven te gaan stoppen met respectievelijk het secretariaat en het penningmeesterschap. Ik heb lang gewacht om mijzelf voor de functie van secretaris te melden. Misschien voelde iemand anders zich geroepen? Mijn interesses lagen en liggen nog steeds elders. Maar daarover later in dit schrijven meer. Helaas heeft zich toen niemand gemeld voor een van de openstaande vacatures. Moest ik het secretariaat dan toch maar gaan doen? U leest mijn twijfels. Maar omdat ik vind, om met de woorden van Henk Heesterbeek te spreken, dat iemand die een vrijwilligersfunctie binnen een vereniging vervult, ook de mogelijkheid moet hebben om hiermee te stoppen, heb ik ja gezegd tegen de functie van secretaris, inmiddels een maand of acht geleden.

Ik heb destijds ja gezegd tegen deze functie omdat er ook al een vacature voor een andere penningmeester lag en Paul, onze voorzitter, aangaf dat hij de kar toch echt niet alleen ging trekken. Heel begrijpelijk! Ik wilde de functie alleen doen als 1^e secretaris. Een 2^e secretaris had zich inmiddels gemeld in de persoon van Irene Gilbey. Daar was ik al heel blij mee. Maar er komt toch wel meer bij kijken dan wat er alleen maar op papier is geschreven. En ik wilde en wil nog steeds mijn werkzaamheden als belangenbehartiger, cliëntondersteuner WMO en Vrijwillige Ouderen Adviseur onder geen beding opgeven. Hiervoor ben ik, nu zeven jaar geleden, lid van onze seniorenvereniging geworden en

belangenbehartiging heeft nog steeds mijn voorkeur. Hierin kan ik echt iets voor onze leden betekenen!

Maar ik heb in die acht maanden ervaren dat deze twee functies, mede gezien mijn fysieke gesteldheid, voor mij niet te combineren zijn.

Daarom heb ik besloten om te stoppen met het secretariaatswerk waarbij ik me realiseer dat dit voor de overige bestuursleden van onze vereniging misschien meer werk met zich mee zal brengen. Ik zeg met opzet misschien.....

Wie voelt zich geroepen om een van beide openstaande functies te komen vervullen? Kom op zou ik zeggen! Het is heel dankbaar werk! En je wordt echt niet in het diepe gegooid. Je krijgt de nodige ondersteuning van alle bestuursleden.

Ikzelf heb echter moeten ervaren dat je, bij een grote vereniging zoals de onze, geen twee functies kunt combineren.

Uiteraard zeg ik het secretariaatswerk niet van de ene op de andere dag vaarwel. Er zal een opvolger voor mij gezocht en hopelijk gevonden moeten worden. Ook de functie van penningmeester staat nog open.

Beide functies zijn echt leuke, leerzame en betekenisvolle bezigheden. Dus nogmaals, kom op! Laat van je horen! Een vereniging als de onze kan echt niet zonder!

Piet Hendriks

Belangrijk bericht over de contributie voor 2023

Op de algemene ledenvergadering van afgelopen april is de contributie voor het jaar 2023 vastgesteld op € 25,00 voor gewone leden en € 13,00 voor gastleden. De meeste leden hebben een machtiging aan de Seniorenvereniging afgegeven. Daardoor wordt automatisch het juiste bedrag afgeschreven van de rekening. Als u een machtiging hebt afgegeven ontvangt u een korting van €1,-. Wij zullen omstreeks 15 januari de verschuldigde contributie incasseren.

Indien u een machtiging aan uw bank hebt afgegeven voor de contributie, dan dient u aan de bank het nieuwe bedrag van € 25,- door te geven.

Als u zelf zorgt voor de overboeking gelieve dan rekening te houden met de verhoging tot € 25,00 respectievelijk € 13,00 voor gastleden. Graag overmaken voor 15 januari. Weet u niet zeker of er voor u een machtiging loopt,

informeer dan even bij Marianne Heesbeen (heesbeen-swaanenberg@planet.nl of 06-51577863.

Het bespaart veel werk indien u met het hier gevraagde rekening houdt. Vriendelijk bedankt voor uw medewerking.

Paul van de Weijer,
waarnemend penningmeester



Kerstgedachte

Dit nummer valt bij u in de bus net voor de kerstdagen. Veel gezinnen zijn als ik dit stukje schrijf al volop bezig met kerstversiering in huis. Allerlei soorten kerstbomen worden in huis gehaald en krijgen een plaats in de woonkamer. De kerstversiering wordt van de zolder gehaald en hiermee wordt het hele huis versierd, zowel binnen als buiten. In veel kamers krijgt ook de kerststal een mooi plekje. We bereiden ons voor op gezellige dagen met allerlei lekkernijen. Mijn gedachten gaan nu echter nog meer uit naar de vele problemen in de wereld. De oorlog in Oekraïne heeft de hele wereld op zijn kop gezet. In de kersttijd denken christenen niet alleen aan de geboorte van het kerstkind maar ook aan de kerstboodschap die engelen brachten en wordt bezongen in het lied 'Gloria in excelsis Deo':

*Eer zij God in onze dagen
eer zij God in deze tijd
mensen van het welbehagen
roept op aarde vrede uit*

Vrede in de wereld is op dit moment ver weg. Oekraïners strijden al 10 maanden voor hun eigen veiligheid en krijgen nog dagelijks te maken met bombardementen die de totale energievoorziening verstoren. Velen hebben geen woonruimte of leven in een koud en tochtig huis of zijn op de vlucht voor het oorlogsgeweld. Hun wereld staat op zijn kop.

Maar ook velen van ons ervaren dagelijks de gevolgen van deze zinloze oorlog. Door de gestegen prijzen van energie en onze dagelijkse boodschappen hebben we allemaal minder te besteden. Voor velen onder ons zal dat niet zo'n probleem zijn maar ik heb te doen met mensen die niet rond kunnen komen of in de kou zitten. Laten we met name tijdens de kerstdagen vooral met deze groep rekening

houden en aandacht voor ze hebben. Breng ook de mensen uit je omgeving die alleen zijn eens een bezoekje of nodig ze een keer uit. Afgelopen jaar was na allerlei beperkingen rondom corona een goed jaar voor onze vereniging. Alle wekelijkse activiteiten konden doorgaan en ook de grote activiteiten werden met succes georganiseerd. We merken wel dat diverse leden nog wat afwachtend zijn en dat had gevolgen voor het aantal deelnemers. We moeten er samen aan werken dat het aantal deelnemers weer in de lift komt! Het bestuur van de seniorenvereniging probeert er alles aan te doen om jullie een gezellige tijd te bezorgen met ons groot aanbod van activiteiten. Kom maar eens een kijkje nemen!

Tot slot wens ik u allen, namens het hele bestuur, prettige kerstdagen en heel veel geluk in het nieuwe jaar met vooral ook een goede gezondheid!

Paul van de Weijer,
voorzitter Seniorenvereniging Bladel

Ans van Gerwen stelt zich voor

Mijn naam is Ans van Gerwen en ik ben 66 jaar en 48 jaar getrouwd met Peter.



Ik ben geboren in Heusden bij Den Bosch, maar woon inmiddels wel al 60 jaar in Bladel. Ik heb 49 jaar gewerkt op financiële afdelingen waarvan de laatste 14 jaar als hoofd cliëntengelden-administratie. Hier

regelden wij voor een groot aantal cliënten van Lunetzorg de administratie. Ook bewindvoering hoorde bij de taken. Nu ben ik 2,5 jaar gestopt met werken.

Mijn hobby's zijn wandelen, fietsen en lezen. Op vakantie gaan vind ik ook super, maar het blijft wel binnen Europa. Het allerleukste vind ik het samen zingen bij zanggroep Saffier. Een hele fijne groep waar ik me heel welkom voel. Ook zing ik met koor Spontaan voor de bewoners van De Floriaan. Dat geeft heel veel voldoening. Inmiddels ben ik ook bijna 25 jaar als vrijwilliger lid van de theatercommissie van Den Herd. Tijdens de theateravonden zorgen wij samen dat alles goed loopt, zoals licht, geluid, kaartcontrole, plaatsen aanwijzen en zorgen voor koffie en thee voor de voorstelling en tijdens de pauze. Na de voorstelling ruimen we alles weer op.

In de vorige Schakel heeft iedereen kunnen lezen dat ik de taak van Rita van den Oetelaar heb overgenomen als coördinator gastvrouwen- en -heren. Hopelijk kan ik deze taak ook zo goed uitvoeren zoals Rita dit altijd gedaan heeft. Ik ben nog zoekende wat er precies van mij verwacht wordt, maar dat komt wel goed.

Ans van Gerwen

De muur in De Schouw is weer gevuld

De schildergroep is nog maar een klein groepje. Door het overlijden van Nellie Hendriks, die als trouw lid meer dan 10 jaar aanwezig was, zijn er nog maar 4 leden die schilderen. Door omstandigheden heeft de levering van de nieuwe doeken wat langer geduurd.



Dit keer was de opdracht een keukenschilderij(tje) te maken.

De 'Engelse dropjes' blijven nog even hangen. In de grote zaal kunt u ze bewonderen.



Heeft u interesse om deel te nemen aan onze groep dan bent u van harte welkom. U mag 2x proefschilderen alvorens u besluit te blijven, of loop een keertje binnen om te kijken.

Op dinsdagmiddag zijn wij aanwezig van 13.30 tot ongeveer 16.00 uur.

Mijn telefoonnummer vindt u achterin de Schakel.

Marijke Donders

Activiteitenkalender 2023	
25 januari	Bonte middag
3 februari	Seniorenzittingsavond Muggezifters
22 maart	Algemene ledenvergadering

Jeu de boules



De Boulers in actie

Hierbij een update van het jeu de boules van de afgelopen maanden. We hebben nogal wat nieuwe leden erbij gekregen. Het is nu een heel gezellige groep. Jammer dat de dames het een beetje laten afweten, maar wie weet komt dat nog.

We hebben op dit moment 19 personen maar hoe meer zielen hoe meer vreugd.

Dus iedereen kan mee komen doen, opgeven en afmelden hoeft niet. Op woensdag- en vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur met om 10.45 tot 11.15 uur tijd voor een lekker bakje koffie.

Groetjes, Cor van den Heuvel en Gerard van Leeuwen. Tot ziens.

Komische muziekmiddag gepresenteerd door Kees Bos

Seniorenvereniging Bladel organiseert in samenwerking met KBO-Netersel (Kracht Bundelt Ouderen) een Bonte Middag op woensdag 25 januari 2023 in Cultureel Centrum Den Herd

De Muzikale Bingo werkt niet met getallen, maar met liedjes. Nederlandstalige liedjes, omdat het voor iedereen een feestje moet zijn.



De bingomaster (Kees Bos) laat liedjes horen. Als u een liedje hoort dat op uw kaart staat dan streept u dat door. Een vol rijtje, bingo! Net als bij een gewone bingo. Alleen veel gezelliger, want je mag uit volle borst meezingen.

Bovendien loopt er een presentator rond die veel grappen op de zaal loslaat. Kees Bos won in 1976 het vooraanstaande cabaretfestival 'Cameretten'.

Programma van de Bonte Middag:

- 13.30 - 14.00 uur: zaal open (koffie/thee met koekje);
- 14.00 uur: komische muziekmiddag met Kees Bos;
- 14.45 - 15.15 uur: pauze (consumptie voor eigen rekening);
- 15.15 uur: vervolg komische muziekmiddag;
- 16.00 uur: afsluiting.



Aanmelden via onderstaand formulier voor de Bonte Middag op 25 januari 2023

Naam:

.....
Inleveren voor 10 januari a.s. bij:
Lisette Roijmans, Victor de Bucklaan 44,
(tegenover de Jumbo) of in de brievenbus van
De Schouw.

giELLEN
DRUK PRINT WEBMEDIA

Bucht 6, 5571 CW Bergeijk

T: 0497 551 777

I: info@gielen.nl

W: www.gielen.nl

DRUKWERK

PRINT

ONLINE

ONTZORGEN

DTP-STUDIO

WEEKBLADEN

Seniorenzittingsavond 2023

Veelbelovend programma seniorenzittingsavond van De Muggeziften op vrijdag 3 februari.



De kaartverkoop is gepland op 21 januari a.s. in De Schouw van 11.00 uur - 12.00 uur.



De gereduceerde prijs is zoals vanouds op € 10 vastgesteld. We verzoeken u uw eigen ledenpas mee te brengen, alsmede de ledenpassen van andere personen waar u de kaarten voor afhaalt.

Ook in 2023 biedt CV De Muggeziften weer een zittingsavond aan speciaal voor senioren van de gemeente Bladel.

Op vrijdag 3 februari a.s. vindt deze prachtige seniorenzittingsavond plaats in Muggenpaleis Den Herd en we starten om 19.11 uur.

Stefan Veroude, onze vorst, praat alles op een deskundige en ludieke wijze aan elkaar. We hebben weer een grandioos programma voor u in elkaar gezet. Er zijn optredens van o.a. Jan Smets, Fris en Fruitig, Sem van de Borne, High Energy, 2 TOP-tonproaters Hans Eijkemans en Dirk Kouwenberg.

Sluiting van het avondprogramma om 23.11 uur.

Laat deze kans niet voorbijgaan, het wordt vast en zeker heel gezellig! Wilt u op de hoogte blijven van meer nieuws over de Muggeziften, kijk dan op de website: www.Muggeziften.nl Wij hopen u te mogen ontvangen tijdens de Seniorenzittingsavond, al vele jaren een groot succes en een mooi voorproefje voordat het echte Blaalse Carnaval weer losbarst.

ALAAF EN TOT ZIENS. Met vriendelijke groeten, Stefan Veroude, namens De Muggeziften en Lisette Roijmans, namens Werkgroep Algemene Activiteiten Seniorenvereniging Bladel, tel: 06-57819307.

Toos Kneefel zet streep onder commissiewerk

In de vergadering van de Commissie Scholing en Vorming, gehouden op maandag 14 november jongstleden, namen we afscheid van Toos Kneefel als commissielid.

Toos maakte zestien (!) jaar deel uit van deze commissie, terwijl de blijvende commissieleden respectievelijk 7, 4 en 2 jaar 'op de teller' hebben en de foto van bijgaande foto in voormelde vergadering debuteerde.

Een taak die Toos op zich nam, zoals het organiseren van een cursus, vervulde ze nauwgezet. Maar ze liet zich niet voor ieder karretje spannen. Ze wist precies wat ze wilde en wat ze niet wilde. Dat laatste betrof bijvoorbeeld het maken van een vergaderverslag.

Als dank voor haar gedreven inzet gedurende deze lange periode overhandigde commissievoorzitter Gerard Moeskops haar een fraai boekje bloemen.

Wij gaan Toos, onze bolleboos, missen!

Thea, Gerard, Henk, Peter en Ben



Na 16 jaar als vrijwilliger bij Scholing en Vorming actief te zijn geweest, stopt Toos Kneefel. Gerard Moeskops dankte Toos voor haar positieve inzet, die ze steeds etaleerde en overhandigde haar een mooie bos bloemen.

Foto: Peter Smetsers



Cor van den Heuvel is sportief aangelegd en is als contactpersoon van de seniorenvereniging verantwoordelijk voor de sportieve activiteiten fietsen en jeu de boules. Hij weet de mensen steeds te motiveren en te betrekken bij deze onderdelen. Cor is een mensen-mens. Hij voert zijn taken plichtsgetrouw en met groot enthousiasme uit.



Cor is verschillende dagen per week met de seniorenvereniging bezig. Hij zag het levenslicht in 1946 te Den Bosch. Op zijn achtste verhuisde hij met zijn vader en broer naar Eindhoven en kwam hij terecht in een samengesteld gezin. Zijn ouders waren gescheiden en zijn vader had een vrouw uit

Eindhoven leren kennen met twee kinderen. Later kwam er nog een halfzusje bij. Cor ging naar de Jan Ligthartschool. Dit was een openbare school, die vooral uit praktische overwegingen werd gekozen. De school stond immers in de straat waar ze woonden. In 1976 nestelde de familie van den Heuvel zich in Bladel.

Spelen op straat en met de Batavus Bilonet Sport naar de kermis

Cor leerde zijn vrouw Ans reeds op jonge leeftijd kennen. Ze waren negen toen ze 'verkering' kregen. Ze deden alles samen. Zo gingen ze bijvoorbeeld naar de dezelfde school en waren ze lid bij dezelfde handbalclub, Stratum Meteor. Als kind was Cor altijd op straat of in de bossen rond dierentuin Animali en het sportpark van RPC te vinden. In Stratum, waar hij opgroeide, woonden voornamelijk grote arbeidersgezinnen, soms wel met 14 kinderen. "Het was een levendige boel als de kinderen buiten speelden", herinnert hij zich nog goed. Toen hij later een brommer

had, de Batavus Bilonet, bezocht hij met vrienden de kermissen in de buurt. Disco, drank en roken waren aan Cor niet besteed. Hij leefde voor de sport en zijn werk.

Met 14 jaar gaan werken.

Cor ging van school toen hij 14 jaar was. Hij wilde dolgraag automonteur worden. Maar omdat ze te laat waren met aanmelden, was er geen plek meer. Cor wilde per se gaan werken en belandde bij een metaalfabriek. Dit bleek niets voor hem. "Ik was niet gewend om binnen te werken en steeds maar weer dezelfde saaie handelingen te moeten verrichten." Hij hield het slechts drie maanden vol en ging vervolgens bij stratenmaker Ad aan de slag. Hier werkte hij een paar jaar. "Het was de tijd dat ik redelijk hoog handbalde en het stratenmakersbedrijf was een soort sportschool voor mij."

Zonder diploma's kon Cor vervolgens aan de slag bij een bouwbedrijf in Mierlo. Hij leerde het vak in de praktijk. Het was een geweldige leerschool. Ook heeft hij nog 9 maanden bij DAF gewerkt als heftruckchauffeur. Zijn schoonvader Nico van Gijzel zorgde dat Cor daar terecht kwam. Maar het werd een deceptie. "Mijn baas had de pik op mij en ik kon niets goed doen. Hij noemde me altijd bij mijn achternaam en eiste dat ik hem met meneer aansprak. Nou dan ben je bij mij aan het verkeerde adres. Bij een beoordelingsgesprek, zei hij dat ik helemaal niets kon en dat schoot bij mij in het verkeerde keelgat. Ik ben acuut gestopt en lapte de verplichte uitwerkperiode van zes weken aan mijn laars."

Bij onderaannemer KEMAPRI beleefde Cor een fantastische tijd. "We deden klussen in heel het land en werden door de baas goed behandeld. Legendarisch waren de jaarlijkse personeelsfeesten in de Lijmbeekstraat te Eindhoven. De baas stond erop dat de echtgenotes megingen. Eerst koffie met gebak, vervolgens een praatje van de aannemer en dan begon het orkest met een openingsdans. Uiteraard een heerlijk koud buffet en plezier maken met elkaar. Er is nooit een onvertogen woord gevallen. In een woord geweldig", vertelt Cor met een brede glimlach op zijn gezicht.

De laatste 25 jaar van zijn arbeidzame leven werkte hij als bouwvakker bij van Gisbergen uit Hooge Mierde. "Ik was in dienst bij de 'Gele van Gisbergen'. Een prachtig bedrijf met toegewijde eigenaars en een positieve werksfeer. Ik maakte de wisseling van de wacht mee tussen 'den ouwe Joan' en Harrie en hun kinderen Peter, Harrie, Geert en Piet."

Ik geniet als andere mensen ook genieten
 “De seniorenvereniging is een mooie club. Ik geniet bijvoorbeeld met volle teugen van het fietsen en jeu de boules.” In 2014 gingen Ans en Cor fietsen bij de club. Toen Kees van Rooy stopte werd Cor contactpersoon. Eerst werkte hij samen met Kees Schoofs. Kees fietste tot zijn 86^e mee. Een van de meest fanatieke deelnemers is overigens Frits Penson. Hij is inmiddels 91 maar pedaleert nog gemakkelijk mee. “We fietsen meestal met ongeveer 16 leden. De lange ritten worden door Sjef Wilting uitgezet. Mensen betalen hun eigen consumpties en lunch. Het is vrijheid, blijheid.



Men hoeft zich niet aan- of af te melden. We verzamelen om 13.00 uur bij De Schouw. Wij buurten met iedereen, we mogen alles zeggen. Wij zijn

open tegen elkaar en niet gemeen en plaatsen geen steken onder water”, aldus Cor.

Duo-fietsen is een geweldige activiteit

Cor fietst als vrijwilliger ook mee bij het duo-fietsen. Hij was ook betrokken bij het opstarten van deze activiteit. “We zouden graag wat meer cliënten hebben. We hebben inmiddels al 22 vrijwilligers. We gaan op pad met cliënten van Huize Moors, Oktober of mensen die zich spontaan aanmelden.” Cor is dankbaar dat hij de mensen een onvergetelijke dag kan bezorgen. “Tijdens de laatste rit van dit seizoen, fietste ik met Margreet van Tilburg. De zon scheen, de bomen verkleurden. Zij zag dit en dat raakte mij enorm. Wat is het toch mooi, zei ze steeds maar weer. We fietsten naar Ter Spiegelt. Anneke van Bommel en Fientje Schoofs waren er ook bij. Margreet wilde liever een ijsje dan een drankje. En dat werd natuurlijk geregeld. Wat een geweldige activiteit”, meldt hij

vol trots. “Je moet als vrijwilliger met mensen om kunnen gaan. Soms gaan slechtziende mensen mee en dan vertel je wat je ziet. Andere mensen, zoals Margreet vertellen



zelf hun verhalen. En dan is een luisterend oor belangrijk.”

Prachtige reizen met de seniorenvereniging

De hobby's, die Ans en Cor koesteren zijn fietsen en op vakantie gaan. Ze hebben prachtige reizen gemaakt met de seniorenvereniging. Tijdens de laatste reis bezochten ze Frankrijk en Zwitserland. “Montreux en de Mont Blanc blijven natuurlijk schitterend. Het was een mooi gezelschap. Jammer genoeg kreeg de gids net voor de reis corona en kon ze niet mee. Dat was wel een gemis, waar niemand iets aan kan doen.”

Buurten, zeveren en de bal zo dicht mogelijk bij het buutje

Cor is ook heel fanatiek bij het jeu de boules. Ze hebben inmiddels 19 deelnemers. Er zijn ook leden van het gilde Sint-Joris bijgekomen. Plezier en saamhorigheid staan hoog in het vaandel. Maar iedereen wil natuurlijk het dichtst bij het buutje komen liggen.



“Ge komt om 10 uur, speelt 3 kwartier en tijdens de koffie wordt er gebuurt en gezeverd en het lokale nieuws doorgesproken. Er zijn helaas maar 2 dames bij de club en dat is jammer natuurlijk.” Cor denkt nog niet aan ophouden. Hij blijft als contactpersoon actief bij het fietsen en jeu de boules. Over het nieuwe

gemeenschapshuis bij de Rabobank, plaatst hij nog de nodige vraagtekens. “Jos Wijnen en ik hebben al gesprekken gevoerd over de nieuwe jeu de boulesbanen. Er wordt gesproken over zes banen. Nu is het erg gemoedelijk bij Den Herd. Het gilde wil ook graag enkele jeu de boulesbanen aanleggen. We blijven natuurlijk in gesprek want openheid van zaken geven is voor mij altijd belangrijk.”

Cor zou het fijn vinden als de ouderen van de seniorenvereniging zich meer laten zien bij de activiteiten. We organiseren van alles en het zou fijn zijn als er meer mensen komen. De eenzaamheid en schaamte spelen waarschijnlijk een rol vermoedt hij, maar wij denken altijd in oplossingen en mogelijkheden, aldus Cor, die nog steeds niet stil kan zitten en zich verheugt op zijn activiteiten.

Peter Smetsers, tekst en foto's

Ouderenconsulent Loes Beekman

Tijdens mijn werk als ouderenconsulent kom ik veel verschillende vragen tegen. Deze maand vertel ik u graag wat over vervoer. Hebt u vragen hierover, andere vragen over wonen, welzijn, zorg of eenzaamheid of wilt u gewoon eens ergens over praten? Dan mag u altijd contact met mij opnemen via 06-16028677 of l.beekman@bladel.nl

Dit jaar is het tot lang na de zomer nog lekker weer gebleven. Helaas is het ondertussen weer steeds vaker slechter weer. Erg vervelend als je geen auto meer rijdt of niet ver kunt lopen of fietsen, maar wel graag het huis uit wilt. Familie of bekenden kunnen niet altijd helpen en het is ook fijn om zelfstandig op pad te kunnen. Daarom hieronder verschillende manieren van vervoer op een rij gezet.

Lijnbus en buurtbus

Met de lijnbus en buurtbus kun je bijvoorbeeld naar Eindhoven, Reusel, Hilvarenbeek of Middelbeers. Om op andere plekken te komen, is het soms nodig om over te stappen. Zo kan je in Reusel of Hilvarenbeek overstappen op de bus naar Tilburg. In een lijnbus betaal je met je OV-chipkaart of met je pinpas of creditkaart. In de buurt van Bladel is namelijk geen verkooppunt voor papieren kaartjes. Ook in de buurtbussen betaal je met een OV-chipkaart, pinpas, creditkaart of met een kaartje dat je via het internet koopt en print. In Bladel rijden de volgende bussen en buurtbussen:

Bus 19: Bladel - Eindhoven Station

Bus 319: Reusel Busstation - Eindh. Station.

Bus 618: Bladel - Valkenswaard Markt

Buurtbus 293: Bladel - Hilvarenbeek Vrijthof

Buurtbus 291: Netersel Carolus Simplexplein - Middelbeers.

De vervoersregelingen zijn te vinden op de website www.9292.nl of bij de bushalte.

Casters Vervoer

De bus van het Casters Vervoer rijdt rond door de gemeente Bladel. Vertrekt op werkdagen om 7.50, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur vanaf gemeenschaps-huis Den Aord, Kerkstraat 33 in Casteren. In ongeveer 35 minuten rijdt de bus via Hoogeloon (5 min.) naar Hapert (15 min.) en vervolgens via Bladel (20 min.) terug naar Casteren. Instappen kan langs de route voor €1 en passagiers met boodschappen worden thuis afgezet.

Heeft u een vraag of speciaal verzoek omdat u minder mobiel bent, dan kunt u het Casters Vervoer bereiken via 06-12486401 of castersvervoer@casteren.net

Ook op website www.casteren.net is meer informatie te vinden.

Vervoersdiensten

Door verschillende organisaties binnen de gemeente Bladel worden tegen vergoeding vervoersdiensten aangeboden. Bijvoorbeeld door de lokale seniorenvereniging of het lokale steunpunt. De vervoersdienst van Seniorenvereniging Bladel staat achter in de Schakel.

Taxibus en Valys

Personen die slecht ter been zijn en hierdoor problemen ervaren in het vervoer, kunnen mogelijk in aanmerking komen voor een vervoerspas via de Wmo. Personen die hiervoor in aanmerking komen, hebben over het algemeen geen eigen auto meer en kunnen geen gebruik maken van het openbaar vervoer. Daarom kunnen zij reizen met de Taxibus (minder dan 25 km) en Valys (meer dan 25 km). Wmo aanvragen kunnen in Bladel worden gedaan bij het Zorgloket. Dit Zorgloket is op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur te bereiken via 0497-361636. Je kunt bij het aanvragen van een Wmo-voorziening ondersteund worden door een cliëntondersteuner. Contactgegevens hiervoor zijn achter in de Schakel te vinden.

Hulp nodig?

Niet iedereen zoekt even gemakkelijk via het internet op hoe een OV-chipkaart aangevraagd kan worden of wat de dienstregeling van de bus is. Vragen naar aanleiding van dit artikel? Bel mij via 06-16028677 en ik help je graag op weg.

Rouwen doen we samen in 2023

Cordaad Welzijn biedt een laagdrempelige plek waar het over rouwen gaat.

*Het verlies van een dierbare kan je het gevoel geven dat niets er meer toe doet. Toch moet of wil je verder met je leven. Weet je even niet hoe en kun je wel wat steun gebruiken? Dan is deze groep **Rouwen doen we samen** er speciaal voor jou.*

Elke 3^{de} woensdag van de maand kun je deelnemen aan deze groep. Bij DeGoeiPlak, Kloostertuin 2 in Bladel van 14.00 - 16.00 uur. Je wordt gastvrij ontvangen op **18 januari 2023** met een kopje koffie of thee. De deelname is gratis. Twee vrijwilligers begeleiden de bijeenkomsten in alle vertrouwelijkheid en veiligheid.

Nadere informatie of aanmelden graag via email of tel. bij Ivonne Megens Cordaad Welzijn.

Email: ivonnemegens@cordaadwelzijn.nl
tel. 06-57782844.





*Nederlandse
spreekwoorden en
gezegden*

*Antwoorden van aflevering 15, geplaatst in de
Schakel van december*

- 1 Met hart en ziel: helemaal.
- 2 Have en goed: al iemands bezittingen.
- 3 Late haver komt ook op: wordt gezegd als iemand op late leeftijd tot een huwelijk komt.
- 4 Van haver tot gort: geheel en al, of door en door.
- 5 Het hazenpad kiezen: op de vlucht slaan.
- 6 Het heft in handen hebben: de baas zijn.
- 7 Koud en warm uit één mond blazen: onbetrouwbaar zijn.
- 8 Heet van de naald: pas gemaakt.
- 9 Heg noch steg weten: ergens in het geheel de weg niet weten.
- 10 Men moet geen hei roepen voor men over de brug is: men moet niet voorbarig een zaak als gewonnen beschouwen.
- 11 Aan de heidenen overgeleverd zijn: in handen gevallen zijn van onbarmhartige mensen.
- 12 Van heinde en verre: overal vandaan.
- 13 Het hek is van de dam: iedereen doet wat hij wil.
- 14 Het hek sluiten: de laatste zijn van een groep.
- 15 Iemand over de hekel halen: iemand op kwaadwillige wijze bespreken.
- 16 De hekken zijn verhangen: de omstandigheden zijn gewijzigd.
- 17 Met de helm geboren zijn: geboren zijn met de gave der voorspelling.
- 18 Het hemd is nader dan de rok: men denkt eerst aan zichzelf en dan aan anderen.
- 19 Hemel en aarde bewegen: alle mogelijke middelen gebruiken om zijn doel te bereiken.
- 20 Onder de blote hemel: in de open lucht.
- 21 Hij is in de zevende hemel: hij is opgetogen van vreugde.
- 22 Een brave Hendrik: een gehoorzame jongen.
- 23 Niemand kan twee heren dienen: men kan niet twee partijen aanhangen.
- 24 Langs 's heren wegen: langs de openbare weg.
- 25 Met grote heren is het kwaad kersen eten: men moet zorgen geen partij te worden tegenover iemand die veel machtiger is.

Aflevering 16

- 1 Strenghe heren _____ niet lang
- 2 Op heter _____
- 3 Tegen heug en _____
- 4 Het op zijn heupen _____
- 5 Tot hier toe en niet _____
- 6 Op twee gedachten _____
- 7 Zijn hoed staat op half _____
- 8 Hij weet van de hoed en de _____
- 9 Hol over _____
- 10 Holland is in _____
- 11 Een Homerisch _____
- 12 Komt men over de hond, dan komt men ook over de _____
- 13 De hond in de _____ vinden
- 14 Als men een hond wil slaan, vindt men licht een _____
- 15 Met onwillige honden is het kwaad _____ vangen
- 16 Men moet geen _____ honden wakker maken
- 17 De boel in het _____ sturen
- 18 Honger maakt _____ bonen zoet
- 19 Het hoofd in de _____ leggen
- 20 Te hooi en te _____
- 21 De _____ op zijn
- 22 Nog _____ hout in het bos hebben
- 23 Van dik hout _____ men planken
- 24 Op een houtje _____
- 25 Huilen met de _____ in het bos

Ben Holleman

De zwarte koning

Heel ver achteraf woonde vroeger bij ons in het dorp Mieke Baanders met haar zoon Janus. Ze hadden een klein gedoentje met drie koeikes, een paar varkens, wat hennen en een geit. En Janus stroopte. Hij kon het niet laten om bij nacht en ontij over de hei te zwerven op zoek naar zijn strikken, om te kijken of er iets in zou zitten en om de veldwachter voor te blijven. Stropen is de oudste sport van de Kempen en Janus was daar kampioen in. Voor Mieke viel dat allemaal niet zo mee. Die maakte zich ongerust als Janus weer eens laat thuis kwam of nog erger: de hele nacht wegbleef. Zoals vandaag.

Het was daags voor Kerstmis en net tegen de avond had Janus zijn grote jas aangetrokken en was de hei opgegaan. Mieke had hem nog nageroepen: "Janus, blijf toch thuis; het is Kerstmis en ge moet naar de nachtmis." Maar Janus was toch gegaan. Het bloed riep hem naar de hei en daar kon hij niet tegen op. Bij vier strikken was hij al geweest; maar nergens zat iets in. Het leek er wel op of de dieren ook wisten dat het Kerstmis was. Nog één moest ie er hebben en dan ging hij naar huis. In die strik zat niks, maar er zat wel iemand bij: de veldwachter, die de hele middag geduldig op deze kans had zitten wachten.

Maar zo gemakkelijk liet Janus zich niet vangen. Met een sprong schoot hij weg en rende zo hard hij kon de hei over. De veldwachter ging er achter aan, maar had last van zijn zwaar pak en zijn dikke laarzen. Meer dan een kwartier renden ze zo achter elkaar aan. Ze kwamen in het dorp. Janus zag dat de kerkdeur openstond en hij wist dat de veldwachter hem daar niet mocht komen pakken.

Hij schoot er binnen en verborg zich onder een paar banken achter in de kerk. Stil bleef hij daar liggen op een paar knielkussens en viel van vermoeidheid in slaap. Hij werd pas wakker toen de koster de deur sloot en met een rinkelende sleutelbos naar huis toe ging. Daar zat hij nu in een donkere kerk waar ie niet uit kon.

Wat moest ie beginnen?

In het schemerdonker van de godslamp zag hij de kerststal staan. Met daarin een dikke laag mos en daar tussenin levensgrote beelden, die door de dames van de naaigroep zoals elk jaar, prachtig waren uitgedost en aangekleed. Maar Janus keek niet naar de beelden; hij zag het mos en kroop erin en binnen vijf minuten sliep

hij weer. Hij werd pas wakker toen in de kerk alle lampen aangingen, de klokken luidden en mensen voor de nachtmis van vier uur naar binnen begonnen te stromen. Nooit is Janus vlugger geweest als toen. Met een graai pakte hij het beeld dat het dichtst bij hem stond, smeedde de mantel om zijn lijf, gooide de rest naar achter en daar zat hij met vurige ogen te kijken naar het kindje in de stal met een klomp goud in de hand.

De mensen schuifelden naar binnen en kwamen naar de stal kijken. Kijk daar, wezen ze, de zwarte koning, net echt, krek of hij leeft. De nachtmis duurde lang, met nog twee korte missen er achteraan. En al die tijd zat onze zwarte koning muisstil, hij durfde niet te hoesten, mocht niet even verzitten, had geen kans om de druppel van zijn neus te veegen. Eindelijk was de plechtigheid afgelopen, de mensen kwamen langs de stal en staken een kaars aan.

Toen werd het stil in de kerk. Heel even durfde de zwarte koning opkijken en zag tot zijn schrik dat er nog twee mensen zaten: zijn moeder en de veldwachter. De veldwachter vertrouwde het niet; hij meende die zwarte koning al eens eerder gezien te hebben.

Maar Mieke zat hardop te bidden: "En gij zwarte koning, kunt gij nou niet zorgen dat onze Janus naar huis toe komt? Heel de nacht is hij weg geweest; misschien zit hij wel in de gevangenis. Gij moet me helpen; ge lijkt toch zo sprekend op onze Janus." Op dat moment gebeurde een wonder. Er vloog een kroon door de stal, een mantel, een brok goud en toen schoot een ongewassen en ongeschoren figuur langs een paar herders af de kerk in en door de deur naar buiten.

Mieke zat zo ijverig te bidden dat ze maar amper in de gaten had wat er gebeurde. De veldwachter maakte haastig een kruis en beende vlug de kerk uit, maar buiten was het donker en noch Janus noch de zwarte koning waren ergens te zien. Toen Mieke een half uur later thuis kwam had Janus de kachel al aan, het brood was gesneden, eieren gekookt en de ham op tafel gezet.

"Jongen, ben je er?", zei Mieke, "ik heb de zwarte koning gevraagd dat ge thuis zoudt komen en die heeft me geholpen." "Dat denk ik ook", zei Janus, "dat de zwarte koning uw gebed heeft verhoord."

Verhalen uit de Acht Zaligheden
door Jan van Hout

PUZZELPAGINA

Oplossing vorige puzzel

E MAGNEET T
 TN KOORD BE
 AAR USA DOM
 GROND FLETS
 E TE M ON T
 RA GRAAG ME
 EGO RED LOR
 EVT S LUI
 TNV PTT BRY
 UT NORIT EO
 R TV O AL G
 BLITS SMASH
 IEP OOK TAU
 NS SONAR SR
 E PASSIEF T

Winnaar vorige Prijsboggle:

R. Cosijns

Oplossing vorige Boggles

Desinteresse – Tijdsinterval
 Verpieteren - Zielenpieten

Boggles

Start bij de omcirkelde letter en vind een woord met 'oud' (bovenste 2) en 'nieuw' (onderste 2) door steeds naar een naburige letter te gaan. Elke letter mag slechts één keer gebruikt worden.

R	E	U	S
U	A	G	A
B	D	S	T
R	E	U	O

O	O	C	H
P	K	A	T
K	R	B	E
D	U	O	H

E	U	S	A
P	I	W	G
A	N	E	T
H	C	S	N

N	E	U	W
I	R	E	I
D	V	S	N
S	A	T	G

Oplossing Boggles:

- 1 (16 letters)
- 2 (16 letters)
- 3 (16 letters)
- 4 (16 letters)

Naam:

Adres:

HORIZONTAAL:

- 1.schrijfwijze; lokspijs 2.wasgelegenheid; Vrije Universiteit 3.waakzaam; water in Friesland 4.grondsoort; inborst 5.knevel; wortel 6.militair; eikenschors; centigram 7.dom persoon; nadeel 8.achtergebleven slijk; eenheid van absolute druk 9.burgerlijke stand; bitterheid; science fiction.

VERTICAAL:

- 1.groente; Europese hoofdstad; stuurboord 2.aanleg; priem 3.vlijt; onbenullig 4.onderwijskracht; uitroep van afkeer 5.administratietroepen; kraan; kilocalorie 6.verkeerd 7.leersoort; onbeschadigd.

	1	2	3	4	5	6	7	
1								1
2								2
3								3
4								4
5								5
6								6
7								7
8								8
9								9
	1	2	3	4	5	6	7	

Prijsboggles

Seniorenvereniging Bladel verloot onder de inzenders van de juiste oplossing Bladel Bonnen.

Vanaf nu kan de oplossing van de Boggles ook via de [website](#) worden ingezonden.

Of inleveren **vóór 14 januari 2023** in De Schouw.

PERSONALIA

Bestuursleden

Voorzitter

Paul van de Weijer pvdweijer@live.nl – tel. 06-53475390

Secretaris

Piet Hendriks tel. 385061
piethendriks@seniorenverenigingblad.nl

Tweede secretaris

Irene Gilbey iragilbey@hotmail.com – tel. 06-47941200

Penningmeester (vacature)

penningmeester@seniorenvereniging.nl – tel. 06--53475390

Overige functies met hun bestuursleden

Coördinatie diensten

Martien v. Gompel gompelmartin@yahoo.com - tel. 387186

Ledenwerving, rouw en jubilea

Francy Stevens tel. 06-25038096
francystevens@seniorenverenigingblad.nl

Belangenbehartiging

Mariet Verdaat mariet@verdaat.org – tel. 382919

Algemene activiteiten

Lisette Roijmans tel. 06-57819307
lroijmans2102@hotmail.com

PR en communicatie

Giel Verbeek g.verbeek21@chello.nl - tel. 06-51211003

Scholing en Vorming

Gerard Moeskops gerard@moeskops.info - tel. 06-40402694

Zomeractiviteiten en reizen

Thea Rosch thearosch@gmail.com - tel. 06-51284739

Meer bewegen voor ouderen

Jan Evers j.evers50@chello.nl - tel. 384592

Ledenadministratie - Opzegging lidmaatschap

Gaat u verhuizen? A.u.b. tijdig doorgeven aan

Irene Gilbey tel. 06-47941200

Ledenwerving, rouw en jubilea

Francy Stevens tel. 06-25038096

Jos Leermakers tel. 06-13680323

Redactie Schakel en Website

Giel Verbeek tel. 06-51211003

Werkgroep Biljarten

Martien van Gompel, coördinator tel. 387186

Toon Daniëls, beheerder tel. 06-33635356

Klussendienst

Gust van de Put tel. 381031

(Tussen 9.00 uur en 12.00 uur op di/wo/do)

Vervoersdienst

Elly Spijker tel. 06-50851993 of 382971

PC Hulpdienst

Hugo Duran tel. 591515
b.g.g.: Henk van Winkel tel. 360700

Gastvrouwen/heren

Ans van Gerwen tel. 06-10484106

Beheerders

Louis Wouters (ma/di/do) tel. 384311

Henk Ansems (ma/di/do) tel. 384469

Walter Wouters, huismeester tel. 06-20977357

Winterdienst/boodschappendienst

Miet van Steensel tel. 383086

Uit eten met Seniorenvereniging Bladel

Toon Daniëls tel. 06-33635356

Joke Schellekens tel. 06-16465318

Bezoekgroep

Corrie Spoelstra tel. 06-40418595
corriespoelstra@gmail.com

Attentie

Kent u iemand die 5 dagen in het ziekenhuis heeft gelegen en pas ontslagen is? A.u.b. doorgeven aan het secretariaat.

Vertrouwenspersoon

Marcel Houben tel. 383310

Bezorgklachten Schakel

Francy Stevens 06-25038096

Ouderenadviseurs

Deze worden gefaciliteerd door Seniorenvereniging Bladel maar werken onafhankelijk.

Mariet Verdaat tel. 382919

Adri Stevens tel. 06-46141517

Piet Hendriks tel. 385061

Giel Verbeek tel. 06-51211003

Clïëntondersteuners WMO

Mariet Verdaat tel. 382919

Piet Hendriks tel. 385061

Giel Verbeek tel. 06-51211003

Thuisadministrateurs

Piet Hendriks tel. 385061

Arno Lablans tel. 383664

Belastinginvullers namens KBO-Brabant

Huub van de Weegh tel. 06-22243015

Ton Heesterbeek tel. 384210

Arno Lablans tel. 383664

Cor van Pelt tel. 384103

VASTE ACTIVITEITEN

Biljarten in D'n Opstoot	contactpersonen	tel. nr.
Elke dag van 9.00 tot 21.00 uur	Martien van Gompel	387186
(Voorheen Praktijkschool, Burgemeester Goossensstraat 48)	Toon Daniëls	384573

Indoor-jeu de boules 't Buutje	Cor van den Heuvel	06-27577274
Maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur	Toon Daniëls	06-33635356
(Voorheen Praktijkschool, Burgemeester Goossensstraat 48)		

maandag

internationale dansen	09.00 – 11.15 uur	De Schouw	Rika van den Boomen	383406
zangkoor	13.00 – 14.15 uur	De Schouw	Ria de Punder	681676
hobbyclub	14.00 – 16.00 uur	D'n Durloop	Jopie Koijen	845869
kaarten	14.25 – 17.00 uur	De Schouw	Geert Peskens	382804
linedance	19.00 – 21.00 uur	De Schouw	Ad Swaanen	06-82735268

dinsdag

koersbal	09.45 – 11.30 uur	Den Herd, Sniederszaal	Henk Adriaansen	384446
fietsen	13.00 – 17.00 uur	Vertrek bij De Schouw	Cor van den Heuvel	06-27577274
tekenen/schilderen	13.30 – 16.00 uur	Tussenzaal	Marijke Donders	382742
gymnastiek	13.15 – 14.15 uur	Den Herd, Sniederszaal	Francy Stevens	06-25038096
stoelgym	14.30 – 15.30 uur	De Schouw	Jan Evers	384592
linedance	19.00 – 21.00 uur	De Schouw	Ad Swaanen	06-82735268

woensdag

wandelen	09.00 – 12.00 uur	Vertrek per auto bij De Schouw	Jeanne Hendriks	385061
buurtgroep	10.00 – 12.00 uur	De Schouw	Bianca Morsink	06-55113098
jeu de boules	10.00 – 12.00 uur	Bij Den Herd	Cor van den Heuvel	06-27577274

donderdag

gymnastiek	09.00 – 10.00 uur	Den Herd, Sniederszaal	Francy Stevens	06-25038096
gymnastiek	10.00 – 11.00 uur	Den Herd, Sniederszaal	Francy Stevens	06-25038096
gymnastiek	11.00 – 12.00 uur	Den Herd, Sniederszaal	Francy Stevens	06-25038096
yoga	11.00 – 12.00 uur	De Schouw	Jan Evers	384592
fietsen	13.00 – 17.00 uur	Vertrek bij De Schouw	Cor van den Heuvel	06-27577274
waterymnastiek	13.45 – 14.30 uur	Zwembad Bladel	secretariaat	387003

vrijdag

tai chi	09.00 – 10.00 uur	De Schouw	Toos Kneefel	384470
jeu de boules	10.00 – 12.00 uur	Bij Den Herd	Cor van den Heuvel	06-27577274
waterymnastiek	11.15 – 12.00 uur	Zwembad Bladel	secretariaat	387003
waterymnastiek	13.00 – 13.45 uur	Zwembad Bladel	secretariaat	387003

overige activiteiten

kienen:			
donderdag 5 januari	13.30 - 16.00 uur	De Schouw	Marij Jansen 06-29183248
bloemschikken:			
maandag 23 januari	17.30 – 21.30 uur	Den Herd	Jaan Tenbült 681363



Klein deel van de kerststallenverzameling van Anneke van Bommel.